



Τι μας έμαθε το 2008

Άρθρο του Τηλέμαχου Χυτήρη

- Ότι ο πρωθυπουργός όταν δηλώνει ότι δεν ήξερε – δεν γνώριζε, δηλαδή ότι απέτυχε στο ρόλο του για το σκάνδαλο που συγκλόνιζε επί 4 μήνες την χώρα, τότε καταχειροκροτείται η αποτυχία του αυτή, από τους βουλευτές του!
- Ότι για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας «ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν»!
- Ότι οι φράσεις «μηδενική ανοχή στη διαφθορά» και «όσο ψηλά και αν βρίσκονται» σημαίνουν κουκούλωμα!
- Ότι ο υπουργός της «απογραφής» μετά 5 χρόνια «νέας διακυβέρνησης» βάζει φόρους 7,2 δις € επί δικαίων και αδικών δηλώνοντας εμπράκτως την αποτυχία του (αλήθεια γιατί δεν κάνει μία απογραφή τώρα;).
- Ότι υποβάλλονται παραιτήσεις «για το θεαθήναι» δεν γίνονται αποδεκτές και «ούτε γάτα ούτε ζημιά»!
- Ότι μετά τον ανύπαρκτο σοσιαλισμό που κατέρρευσε από μόνος του κατέρρευσε και ο υπαρκτός καπιταλισμός από μόνος του επίσης!
- Ότι όταν η πολιτική δίνει την θέση της στην ελεύθερη λεγόμενη, αλλά ασύδοτη αγορά, η ίδια «τρέχει και δεν φτάνει». (κι ο λαός πληρώνει)!
- Ότι το 2009 κι όχι μόνο θα πληρώνουμε το 2008 με δανεικά που θα παίρνουμε με τοκογλυφικούς όρους!
- Ότι δεν ανασχηματίζεται η θλιβερή πραγματικότητα.

Κι άλλα μάθαμε από τους εγχώριους δασκάλους της «σεμνότητας και της ταπεινότητας». Αυτό όμως που δεν μάθαμε, ούτε θα μάθουμε είναι «που πήγαν τα λεφτά», σε ομόλογα, δομημένα και αδόμητα.

Τι να ευχηθώ; Καλή χρονιά, ψυχραιμία, αλλά και περισσότερη γνώση, ώστε να μη λέμε εκ των υστέρων το περίφημο «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα».



Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0051_stories1379339887.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:58
