



Συνέντευξη στην εφημερίδα «Άνω-Κάτω» [11/7/2006]

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Άνω-Κάτω» και στον Χρήστο Κιούπη στις 11 Ιουλίου 2006

«Η κυβέρνηση χτίζει μια εικονική πραγματικότητα»

Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί σε πρόωρη προσφυγή στις κάλπες την Άνοιξη του 2007 εκφράζει, με συνέντευξή του στην «Άνω Κάτω», ο Τηλέμαχος Χυτήρης.

«Έως τότε η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να χτίσει μια εικονική πραγματικότητα, με μικρές αυξήσεις, πολλές υποσχέσεις και έντονο λαϊκισμό» υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός. Παράλληλα, επιρρίπτει προσωπικά την ευθύνη στον πρωθυπουργό για την κρίση που λίγο έλειψε να οδηγήσει εκτός διεθνών διοργανώσεων τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες και ζητεί την παραίτηση του Γιώργου Ορφανού, επισημαίνοντας ότι η χώρα έγινε «περίγελος».

Απόψε ψηφίζεται στη Βουλή το αθλητικό νομοσχέδιο. Ποιος έχει την ευθύνη για την κρίση που προκλήθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη συμμετοχή των ομάδων μας στις διεθνείς διοργανώσεις;

Αυτό που είδαμε με το Βασικό Μέτοχο, επαναλαμβάνεται τώρα με τη FIFA. Αναρωτιέμαι, δεν υπάρχει κάποιος στην κυβέρνηση που να κοιτάει εάν τα νομοσχέδια που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή είναι συμβατά με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας; Είναι δυνατόν να παραμελείται αυτό από την κυβέρνηση και να φτάνουμε στο σημείο να υποχωρούμε συνεχώς;

Η ευθύνη ανήκει χωρίς αμφιβολία στον πρωθυπουργό. Σας θυμίζω ότι έγινε συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, σας θυμίζω ότι υπήρξε συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ορφανό και φυσικά δηλώσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά έρχεται ο



αρμόδιος υφυπουργός και «τρώει» όλο το νομοσχέδιο που έχει παρουσιάσει και φέρνει ένα άλλο, για να είναι συμβατό με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, γιατί γινόμαστε ως χώρα περίγελος.

Θέμα παραίτησης του Γιώργου Ορφανού για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει;

Η κοινή λογική λέει ότι υπάρχει θέμα παραίτησης. Αλλά η κυβέρνηση παραβιάζει διαρκώς την κοινή λογική. Και στο κάτω-κάτω, τι υπουργός είναι αυτός, ο οποίος παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο και μετά από μια βδομάδα παρουσιάζει ένα, που λέει ακριβώς τα αντίθετα;

Τελικά η FIFA είναι κράτος εν κράτει;

Η FIFA είναι διεθνής οργανισμός και στις τάξεις της υπάρχουν πάνω από 200 κράτη. Εμείς τι είμαστε; Το «μαύρο πρόβατο»; Εμείς θέλουμε να διορθώσουμε την FIFA; Το θέμα είναι εάν έχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο κανονισμό που υπάρχει. Αν την έχουμε αυτή την υποχρέωση, γιατί δεν την τηρούμε; Εμείς βρήκαμε να γίνουμε αυτοί οι οποίοι κατέχουν την αλήθεια και κανένας άλλος;

Πως κρίνετε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την απόφαση της υπουργού Παιδείας, το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τον Οκτώβριο;

Η κυβέρνηση κάνει βήματα προς τα πίσω χωρίς να δέχεται ότι κάνει βήματα προς τα πίσω. Είναι δυνατόν όλοι οι καθηγητές, όλοι οι φοιτητές να είναι εναντίον του νομοσχεδίου; Είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο δεν έχει συζητηθεί μαζί τους. Είναι δυνατόν να περνούν νομοσχέδια του αποφασίζομεν και διατάσσομεν τη σήμερον ημέρα; Τώρα η υπουργός Παιδείας κάνει όπισθεν ολοταχώς και προσπαθεί με διάφορα «μπαλώματα» να φτάσουμε στο Φθινόπωρο, με την ελπίδα να βρεθεί μια λύση έστω και την τελευταία στιγμή. Καλό θα ήταν η κ. Γιαννάκου να ακολουθήσει τη συμβουλή του κ. Μπαμπινιώτη και να αρχίσει διάλογος από μηδενική βάση.

Μήπως είναι λαϊκιστική η άποψη του ΠΑΣΟΚ να εισάγονται στα



ΤΕΙ και υποψήφιοι με βαθμό κάτω από τη βάση;

Η βάση του «10» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωράει πολλή συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα είναι ότι μένουν εκτός πάνω από 300.000 υποψήφιοι. Και όταν μένουν τόσα παιδιά εκτός, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Ποιος θα απαντήσει στο ερώτημα τι θα γίνει με αυτά τα ΤΕΙ; Θα κλείσουν ή θα υπολειπορηθούν; Εάν πρέπει να βάλουμε το «10», το οποίο να είναι πραγματικά η «μπάρα», το απόλυτο όριο για να εισάγεται κανείς, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι θα κάνουμε με τα ΤΕΙ. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί και να δημιουργούμε μια ξαφνική κρίση, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Δημοτικές με άρωμα πρόωρων εκλογών...

Τι σημαίνουν οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές για το ΠΑΣΟΚ;

Οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση έχουν τη δική τους σπουδαιότητα αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα των υποψηφίων. Το αποτέλεσμα των δημοτικών είναι προφανές ότι θα εξεταστεί σε βάθος από τα κόμματα και θα υπάρξουν ανάλογα συμπεράσματα. Σημασία έχει να ενισχυθεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης τον οποίο ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ και έχει μεγάλη προοπτική στην Ε.Ε.

Πως κρίνετε τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και κάνουν λόγο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;

Πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2007. Μέχρι τότε η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να χτίσει μια εικονική πραγματικότητα, με μικρές αυξήσεις, πολλές υποσχέσεις και έντονο λαϊκισμό. Σήμερα, η ακρίβεια και η ανεργία σαρώνουν και έως τότε η οικονομία θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με θύμα τον πολίτη. Πιστεύω όμως ότι ο κόσμος γνώρισε τι σημαίνει κυβέρνηση της Ν.Δ. και δεν θα παρασυρθεί εκ νέου.



Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0118_stories1379428853.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 17:40
