



Συνέντευξη στην εφημερίδα «Νίκη»

---

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Νίκη» και τον Χρήστο Κιούπη, Αθήνα, 28 Μαΐου 2009

---

## **1. Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η αναμέτρηση των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου;**

Οι Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες να τοποθετηθούν, με πολύ καθαρό τρόπο, για το μέλλον της χώρας. Ζούμε μια πραγματικότητα που δεν ταιριάζει στους Έλληνες που βλέπουν, μέρα με τη μέρα, η ζωή τους να δυσκολεύει, να ζουν μέσα στην ανασφάλεια, η φτώχεια να μεγαλώνει και το εισόδημά τους να συρρικνώνεται. Αισθάνονται προσβεβλημένοι από μία ανύπαρκτη κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα, κλείνει τη Βουλή για να παραγραφούν οι όποιες ποινικές ευθύνες στελεχών της, περιφρονώντας τους θεσμούς της Δημοκρατίας, χωρίς ντροπή. Η κατάσταση αυτή δεν «πάει άλλο»! Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης, απευθύνεται στον ελληνικό λαό και τον καλεί να προσέλθει στις κάλπες μαζικά γιατί ψηφίζουμε για την Ευρώπη, αλλά αποφασίζουμε για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, των ίσων ευκαιριών, την Ελλάδα με τη δική της φωνή στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σήμερα μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης.

## **2. Ποια διαφορά θα σας δώσει το δικαίωμα να μιλήσετε για καθαρή νίκη;**

Η πιο καθαρή νίκη είναι η ηχηρή και σαφέστατη καταδίκη της κυβέρνησης και των επιλογών της που οδήγησαν τη χώρα στο πλήρες αδιέξοδο και στην ανυποληψία. Τα περί ποσοστών και «ελεγχόμενης» διαφοράς δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο τους ευφάνταστους σεναριογράφους. Η κυβέρνηση θα εισπράξει το τίμημα που καθ' ολοκληρίαν της αναλογεί.

## **3. Είναι βάρβαροι όσοι δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ και τι απαντάτε**



## **στις κατηγορίες της Ν.Α. για το σύνθημα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»;**

Αστεία πράγματα, ή καλύτερα «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται». Τι να πει κανείς όταν με τόσο βάνουσο τρόπο διαστρεβλώνονται πολιτικές θέσεις και γίνονται σημαία για μια πολιτική αντιπαράθεση χωρίς ουσία, όταν το συγκεκριμένο δίλημμα έχει προσδιοριστεί σαφώς στον ιστορικό χρόνο απ' αυτούς που το διατύπωσαν, έχοντας και σήμερα ένα συμβολισμό στο ιδεολογικό και πολιτικό χρόνο που ζούμε. Δεν χάθηκαν μονομιάς οι αξίες, δεν αποϊδεολογικοποιήθηκαν τα πάντα, δεν έπαψε να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συντηρητικών δυνάμεων και των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, δεν σταμάτησε στη χώρα μας και στην Ευρώπη η αντιπαράθεση πάνω σε θέσεις και αξίες. Ας μην κρυβόμαστε! Υπεύθυνη για τη σημερινή κρίση που βιώνει όλη η ανθρωπότητα είναι η βίαιη και απάνθρωπη νεοσυντηρητική πολιτική που έχει διακριτή πολιτική ταυτότητα.

## **4. Πως σχολιάζετε το δίλημμα που τίθεται στο ΠΑΣΟΚ για αντιπολίτευση με έμφαση στα σκάνδαλα ή την οικονομία;**

Υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται σε όλα τα μείζονα για τη χώρα ζητήματα. Οι θέσεις και οι προτάσεις του είναι γνωστές. Η κυβέρνηση απέτυχε! Έχει φέρει τη χώρα στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης πολιτικής της ιστορίας, και μάλιστα σε συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, να χάνει μέρα με τη μέρα όλα εκείνα που στο παρελθόν με κόπους και θυσίες είχε κερδίσει. Δεν υπερβάλουμε, δεν μεμψιμοιρούμε, αλλά δεν μπορούμε να μην δούμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Μετρημένα λόγια έχουμε και καθαρές προτάσεις. Πρώτος στόχος η ανασυγκρότηση της χώρας, η κοινωνική συνοχή, η καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Με διαφάνεια, με λογοδοσία και συμμετοχή των πολιτών σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία που θα σέβεται το περιβάλλον, που θα παίρνει υπόψη της και θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, που θα επενδύει στην παιδεία, στην πράσινη ανάπτυξη, τον πολιτισμό και θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

## **5. Κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η άποψη**



**«όλοι οι πολιτικοί το ίδιο είναι», που αρχίζει να κερδίζει έδαφος σε μια σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος;**

Δεν ξέρω πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η άποψη ότι «όλοι οι πολιτικοί το ίδιο είναι» αλλά για να το λένε κάτι φταίει. Και προφανώς δεν φταίνει οι πολίτες. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους, ας κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια, ας του πούμε την αλήθεια κι ας μας κρίνει.

**6. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους πολίτες οι οποίοι σκέφτονται ακόμη και τη λύση της αποχής από την εκλογική αναμέτρηση;**

Ότι έχουν λόγο. Ότι κανείς δεν μπορεί να τους τον στερήσει. Ότι κανείς δεν μπορεί να τους στείλει για... μπάνιο! Ότι κανείς δεν μπορεί να τους στείλει... αδιάβαστους!

**7. Τί είναι τελικά οι Οικολόγοι Πράσινοι; Η νέα μόδα που έχει ημερομηνία λήξης, ή το κόμμα που θα βάλει τέλος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ για αυτοδυναμία;**

Ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο συμμετέχει κι αυτό στις Ευρωεκλογές και διεκδικεί τη ψήφο των πολιτών. Ας κριθεί από τις θέσεις που διατυπώνει, όπως όλοι μας.

**8. Πως σχολιάζετε τη στρατηγική του διμέτρωπου που ακολουθεί το ΚΚΕ, μετά και την άγρια σύγκρουση της Αλέκας Παπαρήγα με τον Θόδωρο Πάγκαλο;**

Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι γνωστές και μάλιστα με σαφήνεια έχει τοποθετηθεί για το θέμα και ο Γιώργος Παπανδρέου, με τον πιο επίσημο τρόπο. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται και δεν μπορεί να λογοκριθεί από κανέναν.

**9. Πότε βλέπετε να στήνονται οι κάλπες των εθνικών εκλογών, γιατί εδραιώνεται η άποψη, ότι το ΠΑΣΟΚ. θα μπλοκάρει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2010;**



Η κυβέρνηση καθεύδει. Το να συμπαρασύρει μαζί της και τη χώρα δεν είναι δόκιμο, τουλάχιστον για τους νοήμονες. Τα «έφαγε τα ψωμιά της». Δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει και γι' αυτό τη λύση θα την δώσει ο λαός.

## **10. Και με ποιους θα κυβερνήσετε στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος σας για αυτοδυναμία;**

Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τις Ευρωεκλογές και θα θέσει τις βάσεις για τη μεγάλη αλλαγή που θα έρθει μετά τις εθνικές εκλογές. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι πολίτες γνωρίζουν και αγωνιούν για το μέλλον της χώρας γιατί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα ότι αν δεν αλλάξουμε θα βουλιάξουμε!

---

Πηγή: [http://hitiris.eu/downloads/stories/TH\\_archive0131\\_stories1379337754.pdf](http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0131_stories1379337754.pdf)

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:22

---