



Συνέντευξη για Τοπικό Τύπο

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη για Τοπικό Τύπο

Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο. Δεν κυβερνά. η χώρα βρίσκεται στη δύνη του κυκλώνα χωρίς πηδάλιο και έρμαιο στις διαθέσεις του. Η οικονομική κρίση τη βρίσκει απροστάτευτη χωρίς σχέδιο και ευάλωτη. Όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από τη διεθνή κρίση δεν το καταφέρνουν γιατί έξι χρόνια τώρα δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή έκλεισαν ένα κύκλο αδράνειας και ανυπαρξίας βυθίζοντας τη χώρα στη κρίση και την ανυποληψία. Μέρα με τη μέρα τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και αυτοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.

Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι πολίτες νιώθουν αηδιασμένοι και εξαπατημένοι αφού το σεμνά και ταπεινά απεδέχθη δράμα κενό περιεχομένου. Το μόνο μέλημά τους είναι η παραγραφή των σκανδάλων που προκλητικά οι ίδιοι δημιούργησαν. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα που μας παρέχει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της βουλής για να μη το καταφέρουν. Η αλήθεια πρέπει να λάμψει και αυτή που πραγματικά έχουν την ευθύνη γι' αυτά να λογοδοτήσουν. Οι πολίτες ζητούν διαφάνεια και όλοι όσοι εμπλέκονται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ξεκάθαρος στη βουλή καλώντας σε ανύποπτο χρόνο τον πρωθυπουργό από κοινού να αναλάβουν πρωτοβουλία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δυστυχώς ο κ. Καραμανλής αρνήθηκε και τώρα έρχεται αντιμέτωπός με τη σκληρή πραγματικότητα βλέποντας πρώην υπουργούς του να βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Το κουκούλωμα που επιχειρεί θα το βρει μπροστά του. Με το να εμπλέκει τη δικαιοσύνη για να «ξεφύγει» από το πρόβλημα κάνει κακό στη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Οι πολίτες γνωρίζουν και δεν ανέχονται να τους κοροϊδεύουν με τον πιο απαράδεκτο τρόπο.

Η αγορά ασφυκτιά. Η κυβέρνηση έχει καταδικάσει την μικρομεσαία επιχείρηση στο μαρασμό και στο κλείσιμο. Το μόνο που την απασχολεί είναι να διευκολύνει τις τράπεζες να συνεχίσουν με τον πιο άκομφο



τρόπο το έργο τους, να μεγαλώσουν τα κέρδη τους και μάλιστα μεσούσης της κρίσης. Τα 28 δις βρέθηκαν ενώ οι μικροί επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μοιραία τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και η φτώχεια και η ανεργία θα αυξάνονται δραματικά. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, ρίχνοντας γενικώς τις ευθύνες στην διεθνή οικονομική κρίση, ξεχνώντας ότι αυτή η δραματική κατάσταση υπήρχε προτού αυτή εκδηλωθεί. Κοροϊδεύουν τον κόσμο που έχει χάσει την υπομονή του και μαζί κάθε ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Μισθωτοί και συνταξιούχοι στενάζουν υπό το βάρος των υποχρεώσεών τους και παράλληλα καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτους φόρους για να καλυφθεί το δημόσιο έλλειμμα που η κυβέρνηση, με την πολιτική της ανικανότητα, δημιούργησε και εκτοξεύτηκε στα ύψη. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί! Ο λαός θα δώσει τη λύση.

Το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσει. Όλο αυτό το διάστημα που βρέθηκε στην αντιπολίτευση, υπεύθυνα με τις θέσεις του, τις προτάσεις του έδωσε το στίγμα μιας νέας πρότασης, ενός νέου σχεδίου για τη χώρα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έχει ως πυξίδα την αναγέννηση της χώρας την ανάπτυξη και τη δίκαιη κοινωνία. Θα δώσουμε προτεραιότητα στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος που η κυβέρνηση αποψίλωσε, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στον πολιτισμό και στην αξιοπρέπεια των πολιτών. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και η διεθνής οικονομική κρίση τα κάνει δυσκολότερα. Έχουμε όμως όραμα, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους πολίτες και τα προβλήματά τους, δημιουργούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης με κοινωνικές ομάδες που πλήττονται κυρίως από την ανυπαρξία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεσμεύεται γι' αυτό και το επαναλαμβάνει με κάθε τρόπο.

Υπάρχει εικόνα εγκατάλειψης παντού. Οι δήμοι είναι οι πρώτοι που το νιώθουν στο πετσί τους. Η κυβέρνηση τούς έχει εγκαταλείψει στην τύχη τους μη εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχει από το νόμο απέναντί τους. Καθόλου παράδοξο αφού η Ν.Δ. ουδέποτε πίστεψε στην αυτοδιοίκηση και πάντα ήθελε Δήμους «επαίτες» για να πολιτεύεται κατά το προσφιλές της «διαίρει και βασίλευε». Συνταγή αποτυχημένη, βαθιά συντηρητική που οδηγεί τους



Δήμους σε μαρασμό και τους δημότες σε απόγνωση. Με δυο λόγια η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά την αυτοδιοίκηση.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0135_stories1379337641.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:20
