



Δέκατα [28/2/2006]

Κομάρες, 28/2/2006

ΚΟΜΑΡΕΣ

- Νέος υπουργός Πολιτισμού ο πρώην δημόσιας τάξης. Θα βάλει τάξη στους καλλιτέχνες, όπως επέβαλε πολιτισμό στα όργανα της τάξης!
- Ρωτήσαμε τι σχέση έχει ο νέος υπουργός Πολιτισμού με τα γράμματα και τις τέχνες. Μας είπαν «Ρωτήστε τον Ρέμο»!
- Η Πάτρα είναι «πολιτιστική» πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες πάντως το αγνοούν πλήρως.
- Ίσως όμως βρούμε την «πολιτιστική πρωτεύουσα» στο «κυνήγι του χαμένου θησαυρού». Πατρινό Καρναβάλι!
- Γελοιογραφίες του Μωάμεθ με απάντηση γελοιογραφίες του ολοκαυτώματος. Σύγκρουση πολιτισμών με γελοιογραφίες. Αλλά και με νεκρούς, φωτιές και διαδηλώσεις.
- Ευτυχώς που υπάρχουν και οι πραγματικά πολιτισμένοι και μη φανατικοί. Είναι λίγοι ή δεν ακούγονται;
- Όλοι στην ΕΡΤ δουλεύουν για τον διαγωνισμό της Eurovision. Επιτέλους αναβάθμιση και αναβάπτιση (και κάτι ψιλά...).
- Αν έβλεπε κανείς την ουρά στον «Ελευθερουδάκη» θα έλεγε «μπράβο οι νεοέλληνες διαβάζουν». Το πλήθος όμως αδημονούσε να αγοράσει εισιτήρια των 250 ευρώ για τον διαγωνισμό της Eurovision. Είπατε τίποτα;
- Μου λένε ότι τα πραγματικά ευπώλητα μυθιστορήματα είναι κάποιων αγνώστων συγγραφέων που δεν καταχωρούνται στις μετρήσεις! Το ξέρουν οι γνωστοί ευπώλητοι συγγραφείς;



- Οι ακροατές του ραδιοφωνικού Sky ψήφισαν για το καλύτερο μυθιστόρημα. Ωραία. Να επεκταθεί το μέτρημα. Κάθε σταθμός να βγάζει και το συγγραφέα του, κάθε κανάλι και τον ποιητή του!

- Ποια είναι η Ντόρα Ρωζέτη και ποια «η ερωμένη της»; Αναστατώθηκε κόσμος και Ντουινιά. Ακούστηκαν ονόματα. Αρσενικά, θηλυκά και αρσενικοθήλυκα!

- Γράφονται βιβλία μόνο και μόνο για να παρουσιαστούν! Ουδείς τα διαβάζει. Έτσι μου είπε κακεντρεχής πολιτικός αναφερόμενος σε συνάδελφό του.

- Αν κατάλαβα καλά ο Βαλτινός βάλτωσε τον Ελληνικό Κινηματογράφο!

- «Έγκλημα στο Da Caro». Καλά κάνω εγώ και πίνω αλλού τον καφέ μου!

Τεταρτιαίος

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0239_stories1379425297.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 16:41
