



Συνέντευξη στο Έθνος της Κυριακής

Συνέντευξη στη Φώφη Γιωτάκη στο Έθνος της Κυριακής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Κύριε Χυτήρη, η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι η πρόσφατη αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Σκοπίων ως Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν εν πολλοίς φυσικό επακόλουθο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας. Εσείς που παρακολουθήσατε -ως Υπουργός Τύπου τότε- τους χειρισμούς του Ανδρέα Παπανδρέου, πιστεύετε ότι ήταν η ενδεδειγμένη λύση;

Η κυβέρνηση Μπούς βρήκε ως δικαιολογία για την αναγνώριση της FYROM με το όνομα « Δημοκρατία της Μακεδονίας» το δημοψήφισμα που έγινε την περασμένη Κυριακή. Η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή με τη σειρά της βρήκε ως δικαιολογία για την αδράνεια, την έλλειψη πληροφόρησης, την απουσία της, την «σοφιστεία» ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ και η «ενδιάμεση συμφωνία». Όταν η κυβέρνηση αποτυγχάνει το πρώτο που ψάχνει να βρει είναι μια δικαιολογία και πως θα φορτώσει την αποτυχία της σε άλλους.

Αυτό το έχει αναγάγει σε σύστημα διακυβέρνησης ο κ Καραμανλής. Δεν είδατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τις δηλώσεις του από Βρυξέλλες; Ψέματα και ύβρεις. Ήταν μια εικόνα προς αποφυγή. Η ενδιάμεση συμφωνία ήταν η μόνη θετική εξέλιξη, τότε. Ισχύει μέχρι τώρα, έχει τη σφραγίδα του ΟΗΕ, ανάγκασε τα Σκόπια ν' αλλάξουν σημαία και σύμβολα, έδωσε προσωρινό όνομα FYROM στο κράτος των Σκοπίων, έδωσε την δυνατότητα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο κράτος αυτό.

2. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση «πιάστηκε στον ύπνο» ή ότι ακολούθησε την τακτική « βλέποντας και κάνοντας»;

Ή πιάστηκε στον ύπνο ή το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα. Και οι δύο εκδοχές είναι υποτιμητικές για την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία δρέπει τους καρπούς της απουσίας της, από τις Ευρωπαϊκές και



διεθνείς εξελίξεις. Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο Σημίτης, ο Παπανδρέου, η Ελλάδα δηλαδή και παρούσα ήταν και φωνή διέθετε και την υπολόγιζαν. Ο καθένας μπορεί να κάνει τη σύγκριση, και αντικειμενικά να βγάλει τα συμπεράσματά του.

3. Ο κ. Βενιζέλος εισηγείται η Ελλάδα να προτείνει την κατ' εξαίρεση ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε. για πολιτικούς λόγους, με αντάλλαγμα μια συμφωνία για το όνομα. Συμφωνείτε;

Είναι μια πρόταση. Δεν πιστεύω όμως ότι η Ευρώπη μπορεί να παραβεί τις διαδικασίες και ότι τα Σκόπια μπορούν να μετακινηθούν από την θέση τους.

Αυτή η στάση εδραιώνεται ακόμη περισσότερο μετά την αναγνώριση του ονόματος από τις ΗΠΑ. Υπήρξε καταλυτικά αρνητική αυτή η ενέργεια της κυβέρνησης Μπούς, και έγινε με πλήρη επίγνωση της δυσαρέσκειας που θα προκαλούσε στους Έλληνες, κυρίως στους ομογενείς, τους οποίους και κορόιδεψε υφαρπάζοντας την ψήφο τους διαδίδοντας την φήμη ότι ο Κέρι θα ευνοήσει την μεγάλη Αλβανία. Όλα αυτά με την Ελληνική Κυβέρνηση εν πλήρη υπνώσει, να ανοίγει ξαφνικά ελληνικό Προξενείο στην Τάμπα της Φλώριδας για να βοηθήσει τους ομογενείς που επεδίωκαν την επανεκλογή Μπούς!

4. Πρέπει να συγκληθεί Συμβούλιο Αρχηγών;

Ασφαλώς και πρέπει, να καθορίσει την ιεράρχηση των προβλημάτων με τη σωστή σειρά, που για μένα είναι, η σταθερότητα των συνόρων στην περιοχή, η ύπαρξη του κράτους των Σκοπίων, η αποφυγή της επιδίωξης της «μεγάλης Αλβανίας» και τέλος η σύνθετη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία». Να επανέλθουμε δηλαδή στον ρεαλισμό της πολιτικής.

5. Είστε υπέρ της σύνθετης ονομασίας; Του veto;

Υπέρ της σύνθετης ονομασίας είμαι από την αρχή, όμως φοβάμαι ότι τώρα, μετά την απόφαση των ΗΠΑ, είναι και αυτό σχεδόν αυταπάτη. Το θέμα αυτό πήρε λάθος δρόμο από τότε που ξεκίνησε επί Σαμαρά. Η Ιστορία θα πει το πώς και γιατί. Το veto είναι απειλή, παίζει το γνωστό ρόλο «για την τιμή των όπλων», δεν πιστεύω ότι θα μετακινήσει τους



Σκοπιανούς από τη θέση τους και επί πλέον θα μας εκθέσει σε μια μάλλον ειρωνική και απομονωτική αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους. Πρέπει να σας πω ότι στη διεθνή σκακιέρα οι πιο σκληροί στη διαπραγμάτευση είναι οι πολύ ισχυροί, όπως όμως και οι πολύ αδύναμοι, γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τα Σκόπια.

6. Ο κ. Σολάνα αναφέρθηκε στην FYROM με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» πως το σχολιάζεται αυτό;

Ο κ. Σολάνα είναι ύπατος αρμοστής της Ε.Ε και οφείλει να εκφράζει την Ευρώπη και κανένα άλλον.

7. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε χαστούκι προς τον κ. Παπανδρέου το 75ο/ο του «Όχι» από τον Κυπριακό λαό. Ο κ. Καραμανλής με το ταξίδι του στη Κύπρο, πιστεύετε ότι θα εμμείνει στο «διακριτικό ναι» στο Σχέδιο Ανάν ή θα προσπαθήσει (τώρα) να διανύσει την απόσταση μέχρι το «καθαρό ναι», ώστε νακατεβάσει από το ράφι το Κυπριακό;

Μακάρι να δεχτούν να γίνει συζήτηση ξανά με βάση το σχέδιο Ανάν. Δεν το βλέπω. Για τον ΟΗΕ, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους, αλλά και για τους Τούρκους το σχέδιο Ανάν έχει τελειώσει. Τούτου δοθέντος ή ζωή συνεχίζεται και ο χρόνος δημιουργεί de facto καταστάσεις. Ο κ. Καραμανλής όταν έπρεπε να φανεί κρύφτηκε πίσω από την σκιά του στη Λουκέρνη. Τώρα έχει την τόλμη να ξαναφέρει το θέμα στο τραπέζι; Το μπορεί; Αμφιβάλλω. Εν τω μεταξύ Αμερικάνοι και άλλοι χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Βόρειας Κύπρου, στέλνουν εκεί για διακοπές τους στρατιώτες τους κ.λ.π. Αναγνώριση de facto δηλαδή. Και η κυβέρνηση μας ικανοποιημένη ως συνήθως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πέρα βρέχει....

8. Η Ε.Ε. αναμένει τις θέσεις της χώρας εν' όψει του Δεκέμβρη (με απόρρητο έγγραφο που δημοσίευσε το «Έθνος»). Προβλέπετε εξελίξεις στο ελληνοτουρκικό;

Η Ελλάδα είχε μια ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στην Τουρκία και την επισφράγισε με την συμφωνία του Ελσίνκι. Η Τουρκία πλέον είχε να



κάνει με την Ε.Ε. Η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρώπης. Για να δοθεί ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Τουρκία, υπήρχε η προϋπόθεση καθορισμού της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου είτε με συμφωνία, είτε με από κοινού προσφυγή στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

Η Ν.Δ τότε μας κατέκρινε ότι είμαστε φιλικοί απέναντι στους Τούρκους. Τώρα ως κυβέρνηση ο κ. Καραμανλής έγινε κουμπάρος του Ερντογάν, δεσμεύτηκε ότι θα ψηφίσει υπέρ της Τουρκίας στην Ευρώπη, άνευ όρων, και ουσιαστικά αποδεσμεύτηκε από τη συμφωνία του Ελσίνκι. Έτσι από Ευρωτουρκικά, τα θέματα ξανάγιναν Ελληνοτουρκικά.(sic)

Μπλέξαμε άσχημα, ξαναγυρνάμε στα παλιά και ο θεός να βάλει το χέρι του να μη γίνει κανένα δυστύχημα στο Αιγαίο, «ελεγχόμενο» ή τυχαίο. Επισημαίνω τέλος ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη και σήμερα, την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι και μέλος της Ε.Ε. Τι θα κάνει η Ελλάδα στις 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες; Δεν ακούγεται τίποτα. Το αγνοεί η κυβέρνηση;

9. Η χώρα -λέτε- βρίσκεται υπό επιτήρηση λόγω της απογραφής για την Οικονομία. Προβλέπετε και άγρια λιτότητα;

Η λιτότητα είναι γεγονός και όχι στιγμιαίο, όπως διατείνεται η κυβέρνηση, αλλά διαρκείας. Θα χαρακτηρίσει όλη την τετραετία, θα επιφέρει ύφεση στην Ελληνική Οικονομία, απουσία επενδύσεων, αύξηση ανεργίας και κόστους ζωής. Δεν κινδυνολογώ. Η αγορά ήδη έχει τα πρώτα δείγματα, οι γνωρίζοντες το πιστοποιούν.

Την μεθόδευση της «απογραφής» και τους Αλογοσκούφηδες θα τους πληρώσουμε ακριβά.

10. Αναμένετε ότι το πολιτικό κλίμα έτσι όπως διαμορφώνεται θα επιτρέψει «συναινετική λύση» για την προεδρική εκλογή; Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποδεχθεί κυβερνητική πρόταση για υποψήφιο - νυν κυβερνητικό στέλεχος; Ο κ. Μειμαράκης άφησε να νοηθεί ότι βρίσκεστε σε επαφή με το Μαξίμου.

Η Κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία. Θα κριθεί όταν κάνει γνωστή την πρότασή της, όπως το Σύνταγμα επιτάσσει. Οι δηλώσεις Μειμαράκη επιβεβαιώνουν πλήρως τη γνωστή ρήση: «τα παιδιά παίζει»



...δυστυχώς με τους θεσμούς! Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα ευθύνης, με καθαρές θέσεις και δεν γίνεται ουρά κανενός.

11. Ο κ. Σημίτης έχει το προβάδισμα στα γκάλοπ, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι δύσκολα ο κ. Καραμανλής θα φτάσει στο να προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον « αρχιερέα της διαπλοκής» (όπως είχε αποκαλέσει τον πρώην πρωθυπουργό ως αρχηγός της αξ. Αντιπολίτευσης). Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση για τον κ. Σημίτη ή θεωρείτε ότι δεν συγκεντρώνει « συναινετικά» χαρακτηριστικά;

Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μπούμε σε ονόματα. Όλοι γνωρίζουμε πρόσωπα, πράγματα και αξίες.

12. Ο Γ. Παπανδρέου στην πρόσφατη συζήτησή του με δημοσιογράφους κράτησε αποστάσεις από την πολιτική του πρώην πρωθυπουργού. Είστε και εσείς της άποψης ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να περάσει μια φάση σκληρής «αυτοκριτικής»;

Η αυτοκριτική γίνεται. Προκύπτουν συμπεράσματα και προχωράμε μπροστά με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Δεν θα σκίζουμε τις σάρκες μας κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η κοινωνία χρειάζεται την πολιτική και τους πολιτικούς για να δρουν ,να παίρνουν αποφάσεις, να ανοίγουν καινούργιους δρόμους και ασφαλώς να μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ο Γ. Παπανδρέου εγγυάται αυτή την πορεία.

13. Ο «βασικός μέτοχος» είναι ο βασικός πυλώνας που θα αντιμετωπίσει την διαπλοκή; Η συζήτηση περί νταβατζήδων γιατί πιστεύετε ότι ξεκίνησε με απόφαση του κ. Καραμανλή;

Ο κ. Καραμανλής και η κυβέρνηση της Ν.Δ προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, προσπαθούν επίσης να πείσουν όλους μας ότι κάποιιοι τους εμποδίζουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους. Ποιο πρόγραμμα; Πάλι άλλοι φταίνε; Το θέμα της διαπλοκής έχει αντιμετωπισθεί στην Ευρώπη, αν θέλει συμπλήρωμα η Ελληνική νομοθεσία ας έχουμε πυξίδα την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και ας μην αναλωνόμαστε σε κυνήγι μαγισσών. Ας φέρει η κυβέρνηση το νομοθέτημά της να το



συζητήσουμε. Οι αγοραίες εκφράσεις, οι λαϊκισμοί και οι λεονταρισμοί καλύπτουν την υστεροβουλία τους . Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έβαλε βέτο στην Ευρώπη για να αποφύγουν κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές να εκσυγχρονίσουν τα πλοία τους . Επίσης έφερε νύχτα στη Βουλή άσχετες τροπολογίες για να χαρίσει κάτι στις μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου. Μήπως δεν είναι διαπλοκή αυτή, αν όχι τι είναι; Η δεξιά έχει γεννήσει τη διαπλοκή στην Ελλάδα, είναι η μάνα της διαπλοκής.

14. Η στάση του Γ. Παπανδρέου σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή «βλέπετε» ότι εξασφαλίζει απόλυτη στήριξη στους πρώην Υπουργούς;

Η Δεξιά μας έχει συνηθίσει κάθε φορά που έρχεται στη εξουσία να προσπαθεί να κυβερνήσει με μεθοδεύσεις δικαστικού χαρακτήρα (δείτε τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και το σάλο που ξεσήκωσε από τους ίδιους τους λειτουργούς της) για να βάλει στη γωνία το ΠΑΣΟΚ, να είναι σε άμυνα, υπό κατηγορία κ.λ.π. Ο Γ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπό ομηρία, δεν φοβάται κανένα και η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη για μας.

15. Ως πρώην (και επί χρόνια) κυβερνητικός εκπρόσωπος, πως κρίνετε την σημερινή τακτική των δύο εκπροσώπων που συνηθίζουν να μην απαντούν σε ερωτήσεις; Τι βαθμό θα τους βάζατε;

Το βαθμό τον βάζουν οι δημοσιογράφοι και ο λαός κρίνει. Μ' αυτά που βλέπουμε πάντως τελευταία να συμβαίνουν, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να μιλούν ή να σιωπούν ;

16. Το σύνθημα «Γιώργο άλλαξέ τα όλα» (εν' όψει και του Συνεδρίου) τι σημαίνει για σας; Αποστρατείες προσώπων;

Σημαίνει ανανέωση, καινούργια ώθηση, νέα έμπνευση, και φρέσκος πολιτικός λόγος, μια παράταξη που βλέπει μπροστά. Σημαίνει και απαίτηση του κόσμου, απαίτηση των καιρών.

Είναι μια φυσιολογική διεργασία, που στηρίζεται στην ιστορία του κινήματος μας, στη συνέχεια και στις βαθιές τομές που επιβάλλεται να γίνουν. Τα στελέχη είναι τα πρώτα που κατανοούν αυτή την ανάγκη γι' αυτό και συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.



17. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ εάν ηττηθεί για Τρίτη φορά και με διαφορά μέσα σε έναν χρόνο, τότε θα περάσει από την φάση της αμφισβήτησης σε επίπεδο κορυφής. Καταρχάς αναμένετε πρόωρες εκλογές; Πιστεύετε και σεις ότι είναι μια ευκαιρία για το κ Γ. Παπανδρέου να προχωρήσει σε ευρύτερη ανανέωση της Κ.Κ. μέσω προκριματικών εκλογών ;

Αν επιδιώκει εκλογές ο κ. Καραμανλής εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα καταδείξουμε την κυβερνητική ανεπάρκεια της Νέας Δημοκρατίας και το λάθος των επιλογών της. Εξ άλλου τα πράγματα βοούν από μόνα τους κι είμαστε μόνο στους οκτώ πρώτους μήνες της διακυβέρνησής τους.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0088_stories1379429111.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 17:45
