



Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ και στην Λώρα Ιωάννου

1. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλλιεργεί «κλίμα σκανδαλογίας» ενώ την ίδια ώρα αποδέχεστε τη σύσταση εξεταστική επιτροπής και με τη δική σας πρόταση, για τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων. Αν επιθυμείτε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης γιατί επιτίθεστε στην Ν.Δ. τη στιγμή μάλιστα που είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις;

Η Ν.Δ. κέρδισε τις εκλογές. Επτά μήνες μετά, οι πολίτες περιμένουν να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο υποσχέθηκε, και να κυβερνά με σύνεση και ευθύνη στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα. Αντί αυτών βλέπουμε μια κυβέρνηση σε σύγχυση, χωρίς συντονισμό, Υπουργούς που άλλα λέει ο ένας άλλα πράττει ο άλλος.....Υπεύθυνος λόγος δεν υπάρχει, μάλλον αντιπολίτευση κάνει στα πεπραγμένα από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και πορεύεται εν μέσω εσωκομματικών κραυγών και ψιθύρων σε μια σειρά πολιτικών ενεργειών που δεν τιμούν την εμπιστοσύνη που έδωσε ο ελληνικός λαός. Έτσι με την άστοχη και εθνικά επιζήμια και πρόχειρη απογραφή υποθηκεύει την οικονομία της χώρας νομίζοντας ότι μ' αυτό το τρικ θα καλύψει τη μέγιστη πολιτική της αδυναμία για υλοποίηση των προεκλογικών της εξαγγελιών και δεσμεύσεων και για να «νομιμοποιήσει» τη σκληρή λιτότητα που έρχεται.

Παράλληλα αναβιώνει το γνώριμο γι' αυτή κλίμα της σκανδαλογίας, προφανώς για αντιπερισπασμό και αποπροσανατολισμό των πολιτών.

«Πολιτική πενία τέχνας κατεργάζεται». Δεν αρμόζουν στο πολιτικό μας σύστημα και την δημοκρατία μας, τέτοιες μεθοδεύσεις.

Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν οδηγηθούμε στη υποβάθμιση των



πάντων.

2. Πιστεύετε ότι η σύσταση εξεταστικής Επιτροπής για τα εξοπλιστικά μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές τον Μάρτιο; Πόσο πιθανή είναι μέσα σε αυτό το κλίμα η συναινετική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας; Το ΠΑΣΟΚ είναι πιθανόν να ζητήσει εκλογές;

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στη διαφάνεια γι' αυτό με αίσθημα ευθύνης το ίδιο προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα εξοπλιστικά προγράμματα μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο σκανδαλοθηρώ και σπιλώνω συνειδήσεις πολιτικών, στρατιωτικών για κομματικό όφελος. Εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή.

Όταν τέτοιου είδους επινοήσεις κυριαρχούν στο πολιτικό μας βίο και δημιουργείται αρνητικό κλίμα και σεναριολογίες ακόμα και για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε κάτι δεν πάει καλά.

Όποιος παίζει με τους θεσμούς στο τέλος την πληρώνει άσχημα. Δεν έμαθε τίποτε από το παρελθόν της η Ν.Δ.;

Το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μένει πιστό στο γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος και έτσι θα πορευτεί. Είμαστε έτοιμοι με γνώση, εμπειρία και προτάσεις να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις.

3. Πιστεύετε ότι γύρισε μπούμεραγκ στο ΠΑΣΟΚ ο χειρισμός της υπόθεσης Τσιτουρίδη που οδήγησε στην απομάκρυνση του Σπ. Βούγια και το «άδειασμα» της Συλβάνας Ράπτη από τον Γ. Παπανδρέου. Συμφωνείτε με αυτού του είδους την κομματική αντιπαράθεση;

Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολιτικό τρόπο. Για την υπόθεση Τσιτουρίδη ή ο πρωθυπουργός είχε δίκαιο ή ο Υπουργός του. Ας μείνουμε εδώ. Η υπόθεση Βούγια ήταν μια διαφορετική περίπτωση. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παγίως και όχι για τη συγκεκριμένη μεταγραφή έπραττε έτσι. Κακώς. Η όλη όμως συζήτηση έθεσε ένα πραγματικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να δούμε και αυτό να αντιμετωπισθεί.



Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο με ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Γι' αυτό κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ενσκήψουν στο πρόβλημα και να υπάρξει λύση που δεν θα χωρούν παρερμηνείες και ειδική μεταχείριση για κανέναν.

4. Κατηγορείτε τη Ν.Δ. ότι επιχειρεί να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό με «γαλάζια παιδιά». Δηλαδή το κράτος στελεχώνεται σήμερα από «πράσινα παιδιά»;

Προεκλογικά ο Βύρων Πολύδωρας είχε κάνει μια δήλωση για τα «δικά μας παιδιά». Την πλήρωσε με τη μη συμμετοχή του στο κυβερνητικό σχήμα. Μετά τις εκλογές οι σιωπηλοί τότε-σήμερα υπουργοί, διαγκωνίζονται ποιος θα την πρωτοεπιβεβαιώσει. Τι να πει κανείς. Με τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν καθημερινά στη Δημόσια Διοίκηση μόνο αισιόδοξοι δεν μπορούμε να αισθανόμαστε.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε βήματα μπροστά. Θεσμοθέτησε το ΑΣΕΠ βάζοντας τα θεμέλια για αξιοκρατικές προσλήψεις στο Δημόσιο και εξοβέλισε την κομματική διαμεσολάβηση και το ρουσφέτι από τη δημόσια διοίκηση. Με τα ΚΕΠ και την κατάργηση αναχρονιστικών πρακτικών περιόρισε τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών. Η Ν.Δ. μας γυρίζει πίσω. Πολύ πίσω. Η αξιοκρατία και η αξιοπρέπεια καταρρακώνονται μπροστά στις «πιέσεις» για τα «δικά μας παιδιά».

Οι μεθοδεύσεις αυτές δεν πρέπει να περάσουν. Δεν τις αντέχει η κοινωνία μας. Πολύ σύντομα θα εισπράξει το τίμημα αυτής της λογικής. Ας αφήσουμε στο παρελθόν τις παλαιοκομματικές μεθόδους, αρκετά καθυστέρησαν τον τόπο.

5. Εσείς πως πιστεύετε ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί το ΠΑΣΟΚ και τι είδους αντιπολίτευση προτείνετε;

Η ανασυγκρότηση αποτελεί ιστορική ανάγκη για το κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο. Τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του προσδιόρισε θετικά τη σύγχρονη ιστορία μας. Η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή σ' αυτό. Στις εκλογές ηττηθήκαμε. Κάναμε και λάθη, παραλήψεις, κουράσαμε ίσως, προσφέραμε όμως πολλά.. Σήμερα ζούμε μια άλλη πραγματικότητα. Η ανανέωση, η αυτοκριτική, η επαφή μας με τον κόσμο και τις ανάγκες



του αποτελούν προϋπόθεση για το νέο μας ξεκίνημα. Είμαστε περήφανοι για το έργο μας και συνεχίζουμε με νέες ιδέες και προτάσεις. Δίνουμε το λόγο στον πολίτη και προχωράμε τις διαδικασίες για το Συνέδριο τον Ιανουάριο όπου θα τα συζητήσουμε όλα. Με Πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου χαράζουμε μια νέα αρχή με όραμα και προτάσεις πρωτοποριακές και καινοτόμες που έχει ανάγκη η κοινωνία μας.

Στα πλαίσια αυτά η αντιπολίτευσή μας θα είναι ουσιαστική, με επιχειρήματα. Εμείς θέλουμε η χώρα μας να πηγαίνει μπροστά, το αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η μόνη μας έγνοια και τώρα.

6. Ο Κώστας Σημίτης επισήμως δε θέλει να εμπλέκεται το όνομά του στην προεδρολογία. Παρ' όλα αυτά θεωρείτε πιθανή την υποψηφιότητα του από την κυβέρνηση; Κατά τη γνώμη σας αποτελεί την καλύτερη πρόταση όπως υποστηρίζουν κορυφαία στελέχη του κόμματος;

Το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι άκαιρο για να ανοίξει. Όταν έρθει η στιγμή θα έχουμε τις προτάσεις μας. Το κόμμα που πλειοψηφεί, στον εύλογο χρόνο που ορίζει η συνταγματική μας τάξη, οφείλει να πει την πρότασή του. Μέχρι τότε η όποια μορφή προεδρολογίας, είναι μόνο για σενάρια και προπέτασμα καπνού για να μη συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα που αναδύονται καθημερινά.

7. Είστε έμπειρος πολιτικός με θητεία δίπλα σε δύο πρωθυπουργούς. Πέρα από πολιτικές αντιπαραθέσεις πως βλέπετε την κατάσταση της χώρας σήμερα αλλά και τις προοπτικές της;

Ωραία ερώτηση. Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Πρόσφατα η χώρα μας διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία του Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες. Προφανώς θα εισπράξατε όλοι τα θετικότερα σχόλια και τα συγχαρητήρια που ακούσαμε από παντού. Η μικρή μας χώρα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και μάλιστα με τον πιο θαυμάσιο τρόπο. Όταν όμως ξεκινάγαμε το εγχείρημα θυμάστε τι ακούγαμε από το εξωτερικό και το εσωτερικό; Ότι δεν θα γίνουν, ότι θα καταστραφούμε, ότι τα έργα δεν θα τελειώσουν κ.ο.κ.



Όλοι αυτοί διαψεύσθηκαν και αναγκάστηκαν να παραδεχθούν ότι είχαμε δίκαιο.

Ας αφήσουν λοιπόν οι κατ' επάγγελμα κινδυνολόγοι τα λόγια και ας δουν την πραγματικότητα.

Η Ελλάδα είναι ικανή να διακρίνεται σ' όλους τους τομείς και να παίξει ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σας θυμίζω την Προεδρία μας στην Ε.Ε., την επιτυχία της διεξαγωγής της, την γενική αναγνώριση, Την επιτυχία της ένταξης της Κύπρου, την ολοκλήρωση σε λίγα χρόνια των μεγάλων έργων που άλλαξαν την όψη της χώρας. Οι Έλληνες πρέπει να' χουν αυτοπεποίθηση και εμείς οι πολιτικοί να' μαστε στο ύψος των νέων απαιτήσεων.

Η χώρα μας για να βρίσκεται ψηλά πρέπει να κάνει ένα διαρκή αγώνα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται παγκόσμια. Μικροπολιτικές και μικροσυμφέροντα τραυματίζουν την εικόνα της και μειώνουν την αξιοπιστία της. Η εποχή θέλει θάρρος, καθαρές θέσεις και προτάσεις και προπάντων σιγουριά για το μέλλον.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δυστυχώς δεν μας έχει δώσει τέτοια δείγματα γραφής. Απεδείχθη μέχρι τώρα κατώτερη των προσδοκιών.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0092_stories1379339204.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:46
