



Συνέντευξη στην Ισοτιμία [15/9/2004]

---

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην Ισοτιμία και τον Γιάννη Αργυρό στις 15-09-04

---

- Η τακτική «για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ» οδηγεί στην αυτογελοιοποίηση
- Στην ΔΕΘ περιμέναμε κάτι πιο συγκεκριμένο, ακούσαμε όμως τις προεκλογικές εξαγγελίες

Μια εβδομάδα μετά το τραγικό δυστύχημα στην Χαλκιδική και λίγες ώρες πριν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανοίξει τα χαρτιά του στην ΔΕΘ ο πρώην υπουργός Τηλέμαχος Χυτήρης μιλά στην «Ι» για όσα διημείφθησαν τις τελευταίες ημέρες στην υπόθεση του μοιραίου Σινούκ και σχολιάζει τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην οικονομία. Ο κ. Χυτήρης μιλά ακόμη για την επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με τα λαϊκά στρώματα, αλλά και για το πότε θα ανοίξει η συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

## ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟ

**Καθημερινά έρχονται στην δημοσιότητα νέα στοιχεία που δείχνουν την ασυνεννοησία και τη σύγχυση του κρατικού μηχανισμού, οι οποίες επικράτησαν την ώρα του δυστυχήματος με το μοιραίο ελικόπτερο. Που εστιάζονται οι ευθύνες της κυβέρνησης και ποιος πρέπει να τις αναλάβει;**

Ολες αυτές τις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα παρακολουθούμε ένα κακόγουστο σίριαλ με πρωταγωνιστές Υπουργούς και Κυβερνητικά στελέχη που μας θλίβει όλους.

Σύγχυση, ψεύδη και πανικό αποπνέουν οι «υπεύθυνοι» που αντί να



ενσκήψουν στο πρόβλημα και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους και περί άλλα τυρβάζουν προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και όλοι ξέρουν. Οι πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση της κρίσης είναι δεδομένες και ήδη έπρεπε να έχουν αναληφθεί. Ο Πρωθυπουργός ως «αδέκαστος κριτής» φρόντισε να απαλλάξει από αυτές τους υπουργούς του, και έτσι μοιραία τις επωμίζεται ο ίδιος και η κυβέρνηση του. Μέσα σ' ένα εξάμηνο η ξεκούρδιστη ορχήστρα που διευθύνει βρίσκεται στη κορύφωση της παραφωνίας της.

Είναι κρίμα για τη χώρα, μετά από μια τέτοια τραγωδία και χωρίς ακόμα να έχουν βρεθεί οι σωροί των άλλων αγνοουμένων μεταξύ αυτών και αξιωματικών, να λοιδορούνται οι ένοπλες δυνάμεις, να αποπέμπονται στελέχη και να επιμερίζονται ευθύνες περί δικαίων και αδικών στη διοίκηση και οι έχοντες την πολιτική ευθύνη να λασπομαχούν.

Ο εμφανής αποπροσανατολισμός που επιχειρούν και που στο τέλος για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ, οδηγεί στην αυτογελοιοποίηση. Δεν το καταλαβαίνουν αλλά οι πολίτες και κρίση έχουν και γνώση.

Παρακολουθούν εμβρόντητοι το άδειασμα του Πρωθυπουργού από τον δακτυλοδεικτούμενο Υπουργό του, για την προφορική συμφωνία με την Τουρκία. Προσπαθούν να συλλάβουν την έννοια του χρόνου, από τη συγχορδία, των συναρμοδίων Υπουργών για το πότε και πως ενημερώθηκαν, και ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό και αγανακτούν. Χάθηκε το μέτρο και κυριαρχεί η ελαφρότητα.

**Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα ήταν μάλλον προβληματικά. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για όσους τα παρέλαβαν; Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος μήπως ήταν μια κινητή βόμβα;**

Κοιτάξτε όταν αυτά τα στοιχεία, έρχονται μετά το τραγικό δυστύχημα και μάλιστα τη στιγμή που διερευνώνται τα αίτια, ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος υποψιάζεται. Ο αποπροσανατολισμός δεν είναι και η πιο αποτελεσματική λύση για να αποσιωπηθούν οι ευθύνες, ή να φορτωθούν σε άλλους.

Υπάρχουν στοιχεία, έγγραφα, γνωματεύσεις στην υπηρεσία και όλα αυτά μπορούν να διερευνηθούν. Και χρόνος υπήρχε, - 6 μήνες είναι ο



κύριος Σπηλιωτόπουλος υπουργός, - και θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε επισημάνει νωρίτερα. Αντί αυτού επί υπουργίας του χρησιμοποιήθηκαν τα ελικόπτερα και τα άλλα πτητικά μέσα και μάλιστα με επιτυχία. Πρόσφατα συνεχάρη όλους για τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οσον αφορά το πρωθυπουργικό αεροσκάφος από δική μου εμπειρία σε 35 ταξίδια σε 20 ημέρες με τον τότε Πρωθυπουργό Κ. Σημίτη προεδρεύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο χρησιμοποιεί και ο κύριος Καραμανλής. Με αυτό πήγε μία μέρα πριν το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Τόση ανευθυνότητα λοιπόν; Ας αφήσουν τα λόγια και τη λογική ... «ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει» γιατί δεν πείθουν κανέναν.

**Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εστιάζουν την κριτική τους στον πρωθυπουργό και ζητούν την ανάληψη πολιτικών ευθυνών. Συνιστά αυτό αλλαγή θέσης; Διότι επί κυβερνήσεων Σημίτη σε αντίστοιχα περιστατικά ουδείς είχε την αντίστοιχη ευθιξία.**

Ο κύριος Καραμανλής ας είχε την τόλμη να πράξει τα δέοντα, όταν ενέκυψε το πρόβλημα. Τώρα είναι αργά. Πιστώνεται στη δική του ευθύνη και ο λαός κρίνει. Η τακτική να τα φορτώνουν σε άλλους και η εύκολη παραπομπή στον παρελθόντα χρόνο και στο τι έκαναν οι άλλοι μόνο ανυπαρξία επιχειρημάτων δείχνει και απουσία πολιτικού θάρρους. Φοβάμαι ότι αν συνεχίσουν έτσι μόνο κακό θα κάνουν στη χώρα.

**Πως κρίνετε τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ; Μήπως τελικά η ισχυρή οικονομία που παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν πραγματικά τόσο ισχυρή;**

Τις εξαγγελίες αυτές τις έχουμε ακούσει και προεκλογικά. Στη ΔΕΘ περιμέναμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η ΝΔ φαίνεται ότι είναι ακόμα στην αντιπολίτευση και επιρρίπτει μονίμως ευθύνες στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σχήμα οξύμωρο. Απουσία προτάσεων, δεσμεύσεων, στόχων και οράματος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής της κυβέρνησης. Κυβερνώ σημαίνει αποφασίζω και πράττω. Θα το μάθει ποτέ αυτό η Ν.Δ.;

**Αρκούν οι υπερβάσεις των Ολυμπιακών Έργων για την αύξηση**



## **του ελλείμματος και του χρέους της χώρας; Ποια οικονομική πολιτική προτείνει τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση;**

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άσκησε μια επιτυχημένη οικονομική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Η ένταξη στην ΟΝΕ στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη και οι υποδομές που έγιναν στη χώρα, το αποδεικνύουν. Αυτοί που μας κατηγορούσαν τότε και καταστροφολογούσαν καλούνται τώρα να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν. Είναι ικανοί να συνεχίσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης ή δεν είναι; Η μέχρι τώρα πολιτική τους, μια πολιτική αδράνειας και αναποφασιστικότητας σωρεύει όλο και περισσότερα προβλήματα και ελλείμματα. Το αύριο προβλέπεται δυστυχώς δυσοίωνο.

## **Πότε πρέπει να ανοίξει η συζήτηση με ονόματα για την διαδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας;**

Κατά το σύνταγμα η κυβερνητική πλειοψηφία έχει την ευθύνη για το θέμα αυτό. Εμείς δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Όταν έρθει η ώρα όπως επιβάλλει το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει τη θέση του.

## **Στο Συνέδριο θα χαραχθούν νέοι στόχοι και πολιτικές για το κόμμα**

## **Γίνεται πολύς λόγος για κομματισμό στη δημόσια διοίκηση. Μήπως ήρθε η ώρα της αυτοκριτικής για όσα έγιναν την τελευταία εικοσαετία;**

Ο κύριος Πολύδωρας δεν είναι στην κυβέρνηση. Πλήρωσε μια δήλωση που έκανε προεκλογικά. Εξι μήνες μετά η κυβέρνηση και οι Υπουργοί αναλώνονται σ' ένα αγώνα δρόμου για το ποιος θα τον πρωτοδικαιώσει.

Το ΠΑΣΟΚ έχει τις δικές του ευθύνες τις οποίες και αποδέχθηκε. Έγινε όμως ένα τεράστιο έργο στη Δημόσια Διοίκηση και πάρθηκαν μια σειρά θεσμικών μέτρων που έπληξαν τον κομματικό παρεμβατισμό και ενίσχυσαν την αξιοκρατία. Ο νόμος Πεπονής για τις προσλήψεις, ο εκσυγχρονισμός, η επιμόρφωση των υπαλλήλων, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και τόσα άλλα.



Χρειάζεται να πάμε πιο μπροστά. Το να ξαναγυρίζουμε χρόνια πίσω επιβραβεύοντας αντιλήψεις αναχρονιστικές και πολιτικά αποτυχημένες δεν είναι ευχάριστο για κανένα.

## **Τι πρέπει να αλλάξει στο κίνημα ώστε να επανασυνδεθεί με τα κοινωνικά στρώματα που παραδοσιακά το στήριζαν;**

Το ΠΑΣΟΚ ανανεώνεται, διδάσκεται από τα λάθη του, εμπνέεται από την ιστορία του. Είναι εδώ. Βρίσκει το βηματισμό του και κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ήταν και παραμένει η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη με κοινωνικές αναφορές αναλλοίωτες στο χρόνο. Στο συνέδριο μας θα συζητηθούν όλα με ειλικρίνεια και θάρρος και κυρίως θα χαραχθούν νέοι στόχοι και πολιτικές. Οι πολίτες αυτό θέλουν και εμείς αυτό το γνωρίζουμε. Ο Γ. Παπανδρέου αποτελεί εγγύηση για τη νέα εποχή.

## **Πότε πρέπει να ανοίξει η συζήτηση με ονόματα για την διαδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας;**

Κατά το σύνταγμα η κυβερνητική πλειοψηφία έχει την ευθύνη για το θέμα αυτό. Εμείς δεν παίζουμε με τους θεσμούς. Όταν έρθει η ώρα όπως επιβάλλει το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει τη θέση του.