



Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» [20/5/2005]

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στο Έθνος και τον Β. Σκουρή στις 20 Μαΐου 2005

Η Κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς μετά την αποτυχία της για τον “βασικό μέτοχο” να επανέλθει για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, έχει χάσει όμως την όποια αξιοπιστία διέθετε, δηλώνει στο “ΕΘΝΟΣ” ο πρώην υφυπουργός Τηλέμαχος Χυτήρης.

Επί μήνες τώρα τρώμε τις σάρκες μας. Σπιλώθηκαν άνθρωποι, λοιδορήθηκαν επιχειρηματίες, χάθηκε χρόνος και χρήμα για τη χώρα, επιστήμονες, εργαζόμενοι βρέθηκαν στην αβεβαιότητα και στην ανεργία, από την ασυγχώρητη βουλιμία της κυβέρνησης για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και το αποτέλεσμα ... τζίφος!, τονίζει ο κ. Χυτήρης. Ο πρώην υφυπουργός, με τη συνέντευξή του στο “Εθνος”: Δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μονοπωλιακές καταστάσεις στα μέσα ενημέρωσης της χώρας μας και δεν πρέπει να υπάρξουν και στο μέλλον. Κάνει λόγο για “ανεξήγητες αποφάσεις τραβηγμένες από τα “νομικά μαλλιά”, αναφερόμενος στην επιστροφή του πρωθυπουργικού θείου στο Κοινοβούλιο. Χαρακτηρίζει τον κ. Καραμανλή “ανεύθυνο άρχοντα” και τονίζει πως “πολύ σύντομα και τα ισχυρά χαρτιά γίνονται ανίσχυρα, όταν η πραγματικότητα αποκαλύπτει το έλλειμμα και την ανεπάρκειά τους καθημερινά”. Εκτιμά πως ...”ένας θεός ξέρει αν η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία”, ενώ υπογραμμίζει πως με την κυβέρνηση της ΝΔ “γίναμε ρυμουλκούμενα των Ηνωμένων Πολιτειών”.

Η συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στο “ΕΘΝΟΣ” έχει ως εξής:

Αισθάνεστε δικαιωμένοι ως κόμμα για τη θέση που λάβατε στο θέμα του “βασικού μετόχου” και που ήσασταν ο εισηγητής του;

Το θέμα δεν είναι αν αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τη στάση και τη



θέση μας για τον βασικό μέτοχο. Μέγιστο πρόβλημα είναι, το που οδήγησε και σε τι περιπέτειες περιέπλεξε τη χώρα η κυβέρνηση. Γίναμε διεθνώς καταγέλαστοι και μη φερέγγυοι συνομιλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κουτοπονηριές και οι λεονταρισμοί τώρα δυστυχώς πληρώνονται. “Ποιος νόμος”; Ανεστάλη κατόπιν υποδείξεως των “χαμηλόβαθμων υπαλλήλων” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα μουλλωχτά κατέθεσαν τη τροπολογία αναστολής του νόμου μέρα Σάββατο!!!

Επί μήνες τώρα τρώμε τις σάρκες μας. Σπιλώθηκαν άνθρωποι, λαιδορήθηκαν επιχειρηματίες, χάθηκε χρόνος και χρήμα για τη χώρα, επιστήμονες, εργαζόμενοι βρέθηκαν στην αβεβαιότητα και στην ανεργία, από την ασυγχώρητη βουλιμία της κυβέρνησης για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και το αποτέλεσμα ... τζίφος!

Τώρα τρέχουν να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις και δεν έχουν το θάρρος ούτε να ζητήσουν συγγνώμη, ή έστω να παραδεχθούν το λάθος τους. Επιμένουν στα μπλα - μπλα τους.

«Προειδοποιήσαμε»

Εμείς από την πρώτη στιγμή με ευθύνη προειδοποιήσαμε. Με συνεπή και υπεύθυνη στάση και θέσεις τοποθετηθήκαμε. Ας έρθει το θέμα στη Βουλή, ας γίνει διάλογος επιτέλους για να βρεθεί δίκαιη λύση σ’ αυτό τον τραγέλαφο που δημιούργησαν, γιατί δεν αντέχει άλλο η χώρα τις καταστροφικές τους επινοήσεις. Είναι ανεπαρκείς, επιπόλαιοι κι ερασιτέχνες. Έχουν μικρούς ώμους για να σηκώσουν μεγάλα βάρη.

Εκτιμάτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επανέλθει για τον έλεγχο των μέσων;

Το επιθυμούν διακαώς. Έχουν χάσει όμως την όποια αξιοπιστία που τυχόν διέθεταν. Άγονται και φέρονται εν μέσω κραυγών και υποτιθέμενων εχθρών χωρίς να έχουν τη στοιχειώδη γνώση του τι γίνεται για το συγκεκριμένο θέμα διεθνώς. Η ζωή και η πολιτική τους διαψεύδει, τους εκθέτει ακόμα και στους πιο πιστούς οπαδούς τους. Δεν είναι τυχαίες οι φωνές που ακούγονται και μέσα από την κυβέρνηση γι’ αυτά. Αλλά ποιος τις ακούει; Έχουν πάρει δυστυχώς το δρόμο τους.

Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι, έχουμε θέσεις και όταν



έρθει το θέμα στη Βουλή με το ίδιο θάρρος, υπεύθυνα θα το αντιμετωπίσουμε.

Θέμα συγκέντρωσης και μονοπωλιακών καταστάσεων στα μέσα στη χώρα μας υπάρχει κ. Χυτήρη;

Δεν θα το έλεγα. Είμαστε μια χώρα τηρουμένων των αναλογιών που ο τομέας ΜΜΕ δραστηριοποιείται με έντονο τρόπο. Έχουμε μεγάλο αριθμό εφημερίδων, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων, υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά και προβλήματα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Θα έλεγα ούτε καν ευρωπαϊκό, παγκόσμιο είναι. Υπάρχει προβληματισμός σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε και αρνητική εμπειρία από την Ιταλία με την μονοπωλιακή κατάσταση στα μέσα, όπου ο Μπερλουσκόνι ελέγχει τα πάντα. Γι' αυτό γίνεται διάλογος και αναζητούνται λύσεις διεθνώς. Εμείς μετέχουμε σ' αυτές τις διαδικασίες. Πρόσφατα εκπροσώπησα το ΠΑΣΟΚ σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες μ' αυτό το θέμα. Θέσαμε τους προβληματισμούς μας, ακούσαμε τους άλλους ευρωπαίους εταίρους και συντρόφους μας με στόχο τη κοινή μας στάση. Δεν ζούμε απομονωμένοι πλέον. Ας το καταλάβουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Δημοκρατία χρειάζεται τη πολυφωνία, το διάλογο και την ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και βεβαίως όχι το μονοπώλιο στην αγορά, αυτό δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρξει στο μέλλον. Ενημέρωση ίσον πολυφωνία κι ελεύθερη επιλογή.

Θεωρείτε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να χρησιμοποιεί με πολιτική σκοπιμότητα κάποιους (έστω και λίγους) εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς;

Δεν θα ήθελα να πιστέψω κάτι τέτοιο. Η δικαιοσύνη οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά της ως το σύνταγμα ορίζει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκύπτει στις όποιες πιέσεις της ασκούνται από αμετανόητους νοσταλγούς του παλαιοκομματισμού.

Αλλαξαν οι εποχές

Επαναλαμβάνω έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει αλλάξει η χώρα. Είμαστε στο βασικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιοι δεν το



έχουν καταλάβει μόνο κακές υπηρεσίες προσφέρουν, ας συνειτιστούν κι ας προστατέψουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ανεξήγητες αποφάσεις τραβηγμένες από “νομικά μαλλιά” που έχουν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά πάση θυσία του πρωθυπουργικού θείου στο κοινοβούλιο όταν όλοι ξέρουμε ότι ο λαός των Σερρών δεν τον εξέλεξε.

Μπορεί η κυβέρνηση να πετύχει στις μεταρρυθμίσεις;

Ποιες μεταρρυθμίσεις; Είδατε τίποτα να γίνεται 14 μήνες τώρα; Ούτε στοιχειώδη διαχείριση δεν μπορούν να κάνουν. Ότι προεκλογικά υποσχέθηκαν απεδείχθη ακάλυπτη επιταγή. Η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο, έσοδα δεν υπάρχουν, οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν πέσει δραματικά, η ανεργία, η ακρίβεια και η φτώχεια αυξάνονται. Υπάρχουν μόνο μέτρα και έρχονται πρόσθετα μέτρα! Αν οι μεταρρυθμίσεις, είναι τέτοιας εμπνεύσεως και βεληνεκούς αφήστε το καλύτερα. Οι όποιες παρεμβάσεις της κυβέρνησης μόνο προβλήματα έχουν επιφέρει. Δεν έχουν στόχους, όραμα για τη χώρα. Και διεθνώς εκεί που είχαμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια ένα κύρος, δεν μας παίρνουν σοβαρά πλέον. Γινόμαστε ρυμουλκούμενα στις πολιτικές των ΗΠΑ, υποβαθμίζεται η Ευρωπαϊκή μας παρουσία, η φωνή μας δυστυχώς αδυνατίζει ενώ τα εθνικά μας θέματα μένουν ανοικτά. Αποδεικνύεται ότι είναι ερασιτέχνες, και ανήμποροι όταν οι εταίροι μας τρέχουν με άλλες ταχύτητες. Μένουμε πίσω, δυστυχώς πολύ πίσω.

Παρά τη φθορά της κυβέρνησης, πάντως, ο κ. Καραμανλής δείχνει να αντέχει και να αποτελεί ακόμα το “ισχυρό χαρτί” της Νέας Δημοκρατίας.

Γίνεται προσπάθεια, δεν μπορώ να πω για να τον προφυλάξουν και αυτό φαίνεται. Ο κ. Καραμανλής ανεύθυνος άρχων! Δεν ξέρει τίποτα... Είναι ή δεν είναι ο Πρωθυπουργός; Μέσα σε 14 μήνες ξεφούσκωσαν όλα. Άνθραξ ο Θησαυρός! Πολύ σύντομα και τα ισχυρά χαρτιά γίνονται ανίσχυρα όταν η πραγματικότητα αποκαλύπτει το έλλειμμα και την ανεπάρκεια τους καθημερινά. Θα υπενθυμίσω παραφράζοντας την ιστορική έκφραση του Γεωργίου Παπανδρέου που αρμόζει στην περίπτωση. Η Ν.Δ. “αποθεώθη” κρυπτόμενη ως αντιπολίτευση και



λοιδορείται τώρα ως κυβέρνηση. Και δικαίως.

Πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία;

Όπως πάνε, ένας θεός ξέρει. Πάντως τα όποια τεχνάσματα και αλχημείες επεξεργάζονται τα κυβερνητικά επιτελεία δεν μπορούν να βοηθήσουν σε τίποτε. Συνεχώς θα εκτίθενται. Έχουν εγκλωβιστεί σε αδιέξοδα και συνεχώς βιώνουν το δίλημμα “μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα”. Η χώρα γρήγορα θα καταλάβει ότι δεν έχει τίποτα να περιμένει απ’ αυτούς. Δυστυχώς, γιατί πολλοί είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην ΝΔ.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Καλύπτει τον Παυλόπουλο για να καλύψει τον εαυτό της

Η κυβέρνηση καλύπτει τον κύριο Παυλόπουλο γιατί έτσι “καλύπτει” τον εαυτό της, δηλώνει στο “Έθνος” ο κ. Χυτήρης, υπογραμμίζοντας πως «η σεμνότητα και ταπεινότητα» των Πρωθυπουργικών εξαγγελιών μεταλλάσσεται στη πράξη σε αναξιοπιστία και φαυλότητα».

Η Κυβέρνηση, πάντως, κάλυψε πλήρως τον κ. Παυλόπουλο. Γιατί κατά τη γνώμη σας; Και τι έπρεπε να γίνει;

Η κυβέρνηση καλύπτει τον κύριο Παυλόπουλο γιατί έτσι “καλύπτει” τον εαυτό της. Η “σεμνότητα και ταπεινότητα” των Πρωθυπουργικών εξαγγελιών μεταλλάσσεται στη πράξη σε αναξιοπιστία και φαυλότητα. Κάνουν εμπόριο ελπίδας ενώ οι πολίτες δοκιμάζονται από την ανεργία και νοιώθουν ανασφαλείς. Το συγκεκριμένο θέμα και τα καινούρια που προκύπτουν αποκαλύπτουν με τον πιο δραματικό τρόπο το ψέμα και την υποκρισία σ’ όλο τους το μεγαλείο και τινάζουν στον αέρα την αξιοπιστία των κυβερνώντων και τη σαθρότητα των επιχειρημάτων τους. Η ευθιξία όταν υπάρχει φαίνεται. Η “λογική” της στρουθοκαμήλου τώρα δικαιώνεται.

Για πρώτη φορά, ωστόσο, το θέμα της κάλυψης της διαφθοράς αγγίζει τον ίδιο τον κ. Καραμανλή.



Βεβαίως και αυτό θα γίνεται περισσότερο έντονο στο μέλλον. Προσπαθούν να βγάλουν από πάνω τους την ευθύνη αλληλοκατηγορούμενοι λες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ο Πρωθυπουργός έχει τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να κρύβεται από τα ίδια του τα λόγια και τις ηθικόλογες υποσχέσεις του. Κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση γιατί το πρόβλημα βρίσκεται στη ρίζα της πολιτικής τους. Μάταιος κόπος.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Βλέπουμε μπροστά

Την αντιπολίτευση των κομμάτων της Αριστεράς έναντι της Κυβέρνησης πως την κρίνετε;

Το κάθε κόμμα χαράζει τη πολιτική του. Αυτό φαίνεται και το καταλαβαίνουν οι πολίτες που τελικά κρίνουν. Κάποιοι αμετανόητοι επιμένουν να ταυτίζουν το ΠΑΣΟΚ με τη Δεξιά. Εμείς πιστεύουμε στη μεγάλη Δημοκρατική παράταξη, στην ιστορία της, στη προσφορά της. Βλέπουμε μπροστά.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0107_stories1379426496.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 17:01
