



Συνέντευξη στο Χρίστο Βούζα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στο Χ. Βούζα

1. Θυμάμαι ότι τον περασμένο Ιανουάριο ως εισηγητής του κόμματός σας κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για το «βασικό μέτοχο» στη Βουλή είχατε προβλέψει ότι θα οδηγήσει σε ύφεση την οικονομία και απραξία. Βλέπετε τρεις μήνες μετά να επιβεβαιώνεστε;

Το θέμα δεν είναι αν επιβεβαιωθήκαμε ή όχι αλλά ο διασυρμός που υπέστη η χώρα μας « στα καλά καθούμενα». Μόνο πολιτικά ανεπαρκείς θα μπορούσαν να χειριστούν μ' αυτόν τον τρόπο μια τέτοια υπόθεση που φώναζε από μακριά ότι θα ήταν χαμένη.

Μα που ζούμε; Στην άκρη του κόσμου που δεν μας παίρνει χαμπάρι κανένας και κάνουμε τους νταήδες;

Δεν μετέχουμε στην Ε.Ε. μ' ότι αυτό συνεπάγεται; Δεν υπάρχει η στοιχειώδης λογική και η πολιτική παιδεία για να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι η Ελλάδα του 2005 δεν είναι η Ελλάδα του 50 και του 60

Αναλωθήκαμε σε ατέρμονες συζητήσεις, ακούσαμε σοφιστείες και νεολογισμούς δίκην κατηγορίας για τη καθαρή θέση μας απέναντι στο νόμο, με προεξάρχοντες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους εν συγχύσει ευρισκόμενους υπουργούς του και το αποτέλεσμα;

Άτακτη φυγή και υποχώρηση. Τόσος χρόνος χαμένος, τόσες κραυγές, τόσες απειλές! Τόση υπεροψία και τελικά τέτοια ταπείνωση. Και τώρα ποιος πληρώνει τα σπασμένα; Μα ο Ελληνικός λαός, που για μια ακόμη φορά αυτή η Κυβέρνηση υποτιμά λέγοντας του ψέματα και αδιαφορώντας για τα οικτρά αποτελέσματα που επιφέρει η πολιτική που ασκεί. Δεν «κουνιέται φύλλο» στην αγορά, έργα δεν γίνονται ούτε προκηρύσσονται, η ύφεση επιτείνεται, η ανεργία και η φτώχεια αυξάνονται και οι υπουργοί ερίζουν για τη πατρότητα και την ευθύνη του βασικού μετόχου. Άξιος ο μισθός τους.

2. Μετά την επιστολή της Ε.Ε. στην οποία επισείεται ο κίνδυνος για πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων, η κυβέρνηση



φαίνεται να εγκαταλείπει τη «σκληρή γραμμή» και να οδηγείται σε συμβιβασμό. Θεωρείτε ότι αυτός ο « κοινός τόπος» για τον οποίο ομιλεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα φτάσει ακόμη και στην αναστολή του νόμου ή για τη Νέα Δημοκρατία η υψωμένη σημαία της διαπλοκής έχει μεγαλύτερη σημασία από τα κοινοτικά κονδύλια;

Εμείς από την αρχή που ετέθη το ζήτημα του βασικού μετόχου ζητήσαμε ουσιαστικό διάλογο και συναίνεση για να βρεθεί «κοινός τόπος» μέσα από συνθήκες διαφάνειας και καλής πίστης. Αντί αυτού εισπράξαμε ύβρεις κορώνες και λεονταρισμούς από «διαπλοκοφάγους» υπουργούς που δεν ήξεραν τι έκαναν.

Τώρα ψάχνονται ανάμεσα στην αναστολή εφαρμογής του νόμου, στην αλλαγή κάποιων διατάξεων, στη «καλή θέληση» του Μπαρόζο και των επιτρόπων της Ε.Ε. μέσω επιστολών η προσωπικών επαφών και ο τραγέλαφος συνεχίζεται. Τόσο δύσκολο είναι να παραδεχθούν ότι έκαναν λάθος;

Εμείς πάντως το ξαναλέμε.

Δεν έχουμε περιθώρια για χαμένο χρόνο και περικοπές. Μπορούμε να βρούμε λύση μέσα από ειλικρινή διάλογο για το καλό της χώρας, χωρίς άσκοπες αντιδικίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Στην επιστολή της Ε.Ε. ασύμβατος με το κοινοτικό δίκαιο δεν θεωρείται μόνο ο παρών νόμος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και αυτός του ΠΑΣΟΚ. Μήπως τελικά έχει δίκιο η κυβέρνηση όταν λέει ότι η ασυμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο δεν αφορά μόνο τους νόμους αλλά το ίδιο το ελληνικό Σύνταγμα;

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Με δεδομένες τις συνταγματικές διατάξεις ψηφίσαμε και εμείς τον προηγούμενο νόμο που δεν επέφερε πάντως το χάος και την αναστάτωση, που βιώνουμε σήμερα. Ισορροπούσε τα πράγματα και προφανώς ήταν πιο λογικός απ' αυτόν που μας ταλαιπωρεί σήμερα. Δεν χάσαμε κονδύλια και δεν ανεβοκατεβαίνομε στις Βρυξέλλες για να απολογούμαστε σε κοινοτικούς «υπαλλήλους». Ας είναι. Τώρα τι κάνουμε. Ας ανασκουμπωθεί η Κυβέρνηση και να βρούμε λύση που και τα κονδύλια που έχουμε τόση ανάγκη να μη χαθούν και για να μη γινόμαστε



μόνιμο θέμα αρνητικής συζήτησης και παραδείγματος προς αποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να βρεθεί λύση που να συμφωνεί οριακά με το Σύνταγμα και συμβατή με το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

4. Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, με προεξάρχουσα αυτή της « Μέτρον Ανάλυσις» , ορισμένοι συνάδελφοί σας έσπευσαν να προβάσουν υπουργικά κοστούμεια. Τελικά, στο ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος;

Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Γνωρίζουμε πως λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις, τις μελετάμε τις παίρνουμε υπ' όψη αλλά δεν μας οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα και πολιτικές συμπεριφορές. Η δημοσκόπηση της « Μέτρον Ανάλυσις» έδειξε αυτό που όλοι γνωρίζουμε και γίνεται αντιληπτό από όλους. Τη ταχεία και μεγάλη φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση μέσα σε λίγους μόνο μήνες και την απογοήτευση που έχει σκορπίσει ακόμη και στους πιο αισιόδοξους οπαδούς της.

Εμείς τη δουλειά μας. Μετά το συνέδριο μας υπεύθυνα με προτάσεις και θέσεις αλλά και με πρωτοβουλίες σύγχρονες και πρωτοποριακές ελέγχουμε τη Κυβέρνηση και παράλληλα ξαναβρισκόμαστε με το λαό σ' ένα ειλικρινή διάλογο.

5. Βλέπετε τώρα να επιβεβαιώνεται το σενάριο της «δεξιάς παρένθεσης» ή είναι νωρίς ακόμη για τέτοιες προβλέψεις;

Βλέπω ότι η Κυβέρνηση δεν πάει καθόλου καλά με αποτέλεσμα να πλήττονται οι πολίτες και το κύρος της χώρας. Έσπειρε ανέμους και θερίζει θύελλες. Μοίρασε παντού ακάλυπτες επιταγές και τώρα τρέχει. Πληρώνει το τίμημα και οι πολίτες κρίνουν.

6. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι τι κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ οφείλεται, κυρίως, στη μεγάλη φθορά της κυβέρνησης παρά στα κέρδη του κόμματός σας. Είναι φυσιολογικό αυτό ή μήπως κάτι δεν κάνει καλά το ΠΑΣΟΚ και οι πολίτες δεν το εμπιστεύονται;

Κάθε μέρα που περνά φαίνονται τα αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει



η Κυβέρνηση. Τα κέρδη και οι ζημιές είναι «λογιστικά» μεγέθη που μετρώνται στις δημοσκοπήσεις αλλά η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Από παντού έρχονται απαισιόδοξα μηνύματα και το κλίμα γίνεται όλο και πιο βαρύ για τη κυβέρνηση. Η οικονομία βρίσκεται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων χρόνων και μάλιστα υπό Ευρωπαϊκή επιτήρηση. Ιδιαίτερα μετά τον πολιτικό ρούμπο της απογραφής. Υπάρχει στέρηση εσόδων, αφού οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν ακυρωθεί και ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει. Ανοίγουν θέματα κορυφαία όπως το ασφαλιστικό και το εργασιακό χωρίς πρόγραμμα θέσεις και προτάσεις προκαλώντας κοινωνικές εντάσεις και αναταραχές. Πελαγοδρομούν με αντιφατικές δηλώσεις και αντιδηλώσεις, αυτοαναιρούνται. Δεν είναι σοβαροί και αυτό φαίνεται!

Το ΠΑΣΟΚ βελτιώνεται καθημερινά και αυτό θα φαίνεται όλο και περισσότερο ασφαλώς και στις δημοσκοπήσεις.

7. Με αυτή την έννοια μήπως το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας δεν θα πρέπει όπως λένε πολλοί στο κόμμα σας μόνο να καταγγέλλει αλλά ήδη να έχει επεξεργαστεί, έστω σε γενικές γραμμές, μια κυβερνητική πρόταση. Μήπως τελικά, δεν περιμένατε τόσο μεγάλη φθορά της κυβέρνησης και καθυστερήσατε, με αποτέλεσμα να σας προλάβουν οι εξελίξεις;

Το ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριο και την νέα δομή, δουλεύει και το πρόγραμμά του έχει την εμπειρία τη γνώση και τη θέληση να προσφέρει στη χώρα και στο λαό. Ανανεωμένο με τον Γιώργο Παπανδρέου υπεύθυνο ηγέτη με γνώσεις και διεθνή καταξίωση με στελέχη άξια και ικανά θα αποκτήσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου. Στη πολιτική τίποτε δεν είναι στατικό πολύ περισσότερο στις μέρες μας. Συνεχίζουμε λοιπόν, τον αγώνα μας κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους. Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

8. Μετά τη συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό επίπεδο αναλάβετε τη θέση του υπευθύνου για τον έλεγχο των οικονομικών του κόμματος. Το ταμείον είναι μείον, όπως λέγεται στη Χαριλάου Τρικούπη;

Ο τομέας που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος και επικύρωσε το Εθνικό



Συμβούλιο είναι καίριος για την πορεία μας. Θα πάμε καλά. Άλλωστε η διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων είναι βασικό στοιχείο Δημοκρατίας και ευπρέπειας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια με χιλιάδες μέλη και εκατομμύρια φίλους και ψηφοφόρους. Σ' αυτούς στηρίζουμε το μέλλον και την επιτυχία της παράταξης μας.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0108_stories1379338664.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:37
