



Συνέντευξη στην εφημερίδα «Έθνος» [15/4/2006]

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στο Έθνος και τον Βασίλη Σκουρή το Σάββατο 15 Απριλίου 2006

«Ο πρωθυπουργός είναι κλεισμένος στο Μαξίμου»

Για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών: Γελοιοποίηση προκαλεί η συγκάλυψη

Το μήνυμα της Γαλλίας, ποιο είναι για σας κ. Χυτήρη;

Η πολιτική δεν γίνεται ερήμην της κοινωνίας. Ο διάλογος οδηγεί πάντα στην καλύτερη λύση. Δεν επιβάλλεις, αλλά πείθεις και καλλιεργείς -αν έχεις δίκιο- την ωριμότητα της όποιας ενέργειας. Στη Γαλλία τίποτα δεν τηρήθηκε από αυτά. Αναπτύχθηκε ένα κίνημα νεολαίας, φοιτητών, εργαζόμενων, ένα κίνημα αντίστασης στις κυβερνητικές αποφάσεις. Έδειξε αντοχή και νίκησε. Ο πρωθυπουργός είχε την ψευδαίσθηση ή την αλαζονεία να επιμένει σε λάθος επιλογές και στο τέλος ηττήθηκε και απομονώθηκε. Απορώ πως δεν παραιτήθηκε μετά απ' όλα αυτά. Η Γαλλία διαθέτει έναν πρωθυπουργό ηττημένο. Αποτέλεσμα της αποτυχίας των συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη που υποχωρούν μπροστά στα αδιέξοδα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Αυτές οι αντιλήψεις κυριαρχούν και στην εδώ κυβερνητική πρακτική. Θα τα βρουν μπροστά τους. Κυριακή κοντή γιορτή.

Η αδυναμία του πρωθυπουργού να βγει στην ύπαιθρο, τι σημαίνει;

Ο πρωθυπουργός είναι κλεισμένος στο Μαξίμου, η πολιτική της κυβέρνησης του, όμως, αγγίζει όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι δυσανεσθημένος, απογοητευμένος και να μη διαμαρτύρεται. Ας τους κοιτάξει στα μάτια. Μπορεί;

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με τον Καραμανλή συναγωνίζεται εκείνη του



Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται έτσι ακόμα μια φορά τι σημαίνει Δεξιά. Που είναι τα μεγάλα λόγια και οι υποσχέσεις; Δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν για πολύ καιρό. Η πραγματικότητα εκδικείται. Οι πολίτες εξαπατήθηκαν. Γνωρίζουν πλέον ποιος ευθύνεται για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός δεν τολμά να εμφανιστεί ενώπιόν τους. Το ψέμα έχει κοντά πόδια, όπως σοφά λέει ο λαός.

Η υπόθεση των υποκλοπών κατά τι γνώμη σας, μέχρι που μπορεί να φθάσει;

Μόνο στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τα γεγονότα, το μόνο που πετυχαίνει είναι να τη γελοιοποιεί όλο και πιο πολύ στα μάτια όλων. Το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί τη «μαύρη τρύπα» της κυβέρνησης κι αυτή σφυρίζει αδιάφορα. Μα κανένας δεν έκανε τις υποκλοπές; Μα κανένας δεν γνωρίζει τίποτα; Ποιον δουλεύουν; Παραβιάζουν την κοινή λογική για να κρύψουν τα «κατορθώματά» τους. Βεβαίως, σεμνά και ταπεινά! Η άνοδος στην εξουσία έχει ένα «κακό» γι αυτούς και ένα «καλό» για τον κόσμο: Αποκαλύπτει ποιοι είναι στην πραγματικότητα αυτοί που κυβερνούν.

Βλέπουμε την κυβέρνηση να συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Τι πιστεύετε ότι επιδιώκει;

Μετά την πλήρη αποτυχία, το ρεζίλεμα και την υπαναχώρηση στο θέμα του «βασικού μετόχου», ακόμα και σήμερα με κουτοπονηριές προσπαθούν να ξεγελάσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προχθεσινή επιστολή που έφτασε στην κυβέρνηση από τους «χαμηλόμισθους» υπάλληλους της Κομισιόν είναι ενδεικτική και προσβλητική για την κυβέρνηση.

Στο νέο νόμο που ετοιμάζει ο κ. Ρουσόπουλος να φέρει στη Βουλή ελπίζουμε να μην ακολουθηθεί η ίδια τακτική, να είναι ένας νόμος αποτελεσματικός, που να ρυθμίζει το ούτως ή άλλως δύσκολο τηλεοπτικό τοπίο. Ελπίζουμε το πάθημα να έχει γίνει μάθημα. Εμείς, εποικοδομητικά θα κινηθούμε και θα επισημάνουμε τα όποια κενά και τις ατέλειες. Φοβάμαι, όμως, ότι αυτό που επιδιώκουν είναι να έχουν τον έλεγχο των ΜΜΕ. Η παλαιοκομματική και δεξιά νοοτροπία, και ιδιαίτερα σήμερα, σε μια πλουραλιστική και ανοικτή κοινωνία δεν περνάει.



Και με την υπόθεση πώλησης του Seven;

Σ' αυτό υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό πρέπει και να γίνει. Περιμένουμε τους ελέγχους και την τοποθέτηση του ΕΣΡ.

Για τη ΝΔ

Σκληρό καρύδι ο Γιώργος Παπανδρέου

Παρατηρούμε μια ολόκληρη στρατηγική της Ν.Δ. να αποδομήσει τον Γ. Παπανδρέου. Που πιστεύετε ότι οφείλεται;

Με περίσσια αλαζονεία ανέβηκαν στην κυβέρνηση, δεν έκαναν τίποτα και με την ίδια αλαζονεία φέρονται στον πολιτικό τους αντίπαλο. Τελευταία όμως, τα «χρειάστηκαν», κατάλαβαν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι σκληρό καρύδι.

Η προσπάθεια τους να κρύβουν τον Καραμανλή και να νομίζουν ότι «εκθέτουν» τον Γ. Παπανδρέου θα πέσει στο κενό. Ο κόσμος δεν είναι ούτε δεδομένος, ούτε αφελής, και γνωρίζει και βλέπει και αντιδρά. Θέλουν και κάτι άλλο, να δημιουργήσουν εσωτερικό πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Χάνουν τον καιρό τους. Ο Γ. Παπανδρέου και το σύνολο του κόμματος, με ευθύνη και ενότητα, προχωράμε μπροστά.

Οι εκλογές όποτε και να γίνουν, θα είναι ένα πικρό μάθημα για τον κύριο Καραμανλή και την κυβέρνησή του.

Με αφορμή την υπόθεση Φλωρίδη, παρατηρήσαμε και πάλι μια εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ. Τι εκτιμάτε ότι χρειάζεται να προσέξει το κόμμα σας;

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεδιπλώνει σιγά-σιγά τους κύριους άξονες του κυβερνητικού του προγράμματος. Οι δηλώσεις που προκαλούν σύγχυση στους πολίτες καλό είναι ν' αποφεύγονται, ακόμα κι όταν δεν γίνονται υστερόβουλα και από πρόθεση.

Ο κ. Φλωρίδης είναι ένα σημαντικό και με προσφορά στέλεχος και θα συνεχίσει -το ξέρουμε όλοι- να προσφέρει και στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρώρες εκλογές βλέπετε;

Δεν νομίζω ότι θα γίνουν εντός του έτους. Σίγουρα όμως το 2007.



Η κυβέρνηση της ΝΔ, του Καραμανλή και του Αλογοσκούφη, θα επιδιώξει να δώσει κάποια ψίχουλα από 'δω κι από 'κει, για να ξεγελάσει και να παρασύρει και πάλι κάποιους να την ψηφίσουν. Άδικος κόπος.

Ο ελληνικός λαός ούτε εμπαίζεται, ούτε εξαπατάται, έχει άποψη πλέον. Δοκίμασε και ξέρει.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0121_stories1379428824.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 17:40
