



Συνέντευξη στην Press Time

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στην Press Time και τον Χρ. Κιούπη το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2006

Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ ΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ «PRESS TIME»

Ο πρώην υπουργός θεωρεί ότι οι πολίτες στρέφονται αργά αλλά σταθερά υπέρ του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτηρίζει εγγυητή της ανανέωσης τον Γ. Παπανδρέου.

Μήνυμα σε όλους όσοι στο ΠΑΣΟΚ απαρνήθηκαν τον Κώστα Σημίτη στέλνει, με συνέντευξή του στην «PRESS Time», ο Τηλέμαχος Χυτήρης.

«Είναι τιμή να συνομιλεί κανείς με τον πρώην πρωθυπουργό και αυτό πιστεύω ότι αποτελεί κοινή αντίληψη για όλα τα στελέχη» επισημαίνει με νόημα. Ο πρώην υπουργός χαρακτηρίζει εγγυητή της ανανέωσης τον **Γιώργο Παπανδρέου** και κάνει **άνοιγμα στην Αριστερά**, λέγοντας ότι για τον Δήμο της Αθήνας χρειάζεται υποψηφιότητα που θα εμπνέει και θα ενώνει τις προοδευτικές δυνάμεις.

Για την ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι γίνεται με αργά αλλά σταθερά βήματα, εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζει αλαζονεία, ανεπάρκεια και παλαιοκομματισμό και δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές ο λαός **δεν θα ψηφίσει κατά του εαυτού του.**

Πως κρίνετε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και ειδικά των κυρίων Βουλγαράκη και Παπαληγούρα στην υπόθεση των Πακιστανών μεταναστών;

«Οι χειρισμοί της κυβέρνησης στην υπόθεση των Πακιστανών είναι απογοητευτικοί και προβληματίζουν τους πολίτες που αισθάνονται ότι εμπαίζονται. Όλο αυτό το διάστημα παρακολουθήσαμε το θέατρο του παραλόγου. **Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια, κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της και νομίζει ότι τόσο σοβαρά θέματα μπορεί να αποκρύπτονται. Αποτέλεσμα: γινόμαστε διεθνώς**



ρεζίλι, αφού το θέμα έχει διεθνείς διαστάσεις.

Προσωπικά, περίμενα περισσότερο θάρρος, περισσότερη δημοκρατική ευαισθησία και, κυρίως, περισσότερο σεβασμό στα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών».

Υπάρχει θέμα παραίτησης των υπουργών Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης;

«Υπάρχει θέμα **δημοκρατικής ευαισθησίας**. Αφού δεν υπάρχει τέτοια, οι παραιτήσεις περιττεύουν, φαίνεται».

Τι δείχνει η «καρατόμηση» του Χρήστου Μαρκογιαννάκη, μετά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε κατά του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Λινού;

«Δείχνει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής σ' όλα τα επίπεδα. Άλλος ένα κρίκος στη μακρόσυρτη αλυσίδα των, κακήν κακώς, αποπεμφθέντων κυβερνητικών στελεχών, που τελειωμό δεν έχει. Θα δούμε κι άλλα. Μέσα σε 22 μήνες διακυβέρνησης **ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα**. Έχει χαθεί το μέτρο. **Η σεμνότητα και ταπεινότητα** αποδεικνύεται ότι είναι **μόνο λόγια**. Αντίθετα, υπάρχει **πλήρης ανεπάρκεια και ισχυρότατες δόσεις αλαζονείας και παλαιοκομματισμού**. Το τραγικότερο, όμως, είναι ότι πλέον έχει γίνει εμφανές το **έλλειμμα πολιτικής και οράματος της κυβέρνησης** αλλά και η **ανυπαρξία προοπτικής για τη χώρα**. Για τους χαρακτηρισμούς τι να πούμε τώρα; Δείχνουν την αντίληψη που έχουν για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της».

Κατά πόσο δικαιούται κανείς να δημοσιοποιεί μια ιδιωτική συνομιλία;

«Υπάρχει δεοντολογία. Αλλά δεν επρόκειτο για ιδιωτική συνομιλία».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σταθερό προβάδισμα της Ν.Δ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, παρά τη σφικτή εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης;

«Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, βάζει σε



περιπέτειες τη χώρα. **Στην οικονομία έχουμε ύφεση και αύξηση της ανεργίας, η ανάπτυξη πλέει τα λοίσθια και η θέση μας στην Ευρώπη ολοένα και γίνεται πιο δυσχερής. Σ' αυτές τις συνθήκες, οι πολίτες στρέφονται αργά αλλά σταθερά ξανά προς το ΠΑΣΟΚ** κι αυτό μας ικανοποιεί αλλά και μας κάνει πιο υπεύθυνους και δυνατούς. **Στις προσεχείς εκλογές δεν θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός κατά του εαυτού του. Γι' αυτό να είστε σίγουροι».**

Τι σημαίνει ανανέωση στο ΠΑΣΟΚ και πως σχολιάζετε τις δηλώσεις συναδέλφων σας, οι οποίοι μιλούν για το τέλος της λεγόμενης παλαιάς φρουράς;

«**Η ανανέωση είναι νόμος της ζωής. Την πιστεύουμε, την θέλουμε, την κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, πρωτοπορεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου εγγυάται** αυτή την προσπάθεια και σίγουρα θα πετύχει».

Θεωρείστε από τους βουλευτές με τους οποίους συνομιλεί τακτικά ο Κώστας Σημίτης. Είναι μείον να είναι κανείς κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό;

«**Ο Κώστας Σημίτης ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της χώρας. Είναι τιμή να συνομιλεί κανείς μαζί του** και αυτό πιστεύω αποτελεί κοινή αντίληψη για όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Βρεθήκατε κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και τον Κώστα Σημίτη; Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητές τους;

«**Χρειάζονται ώρες για να μιλήσει κανείς. Ο καθένας, πάντως, έχει την προσωπικότητά του. Ο Ανδρέας έβγαλε τους πολίτες από την αφάνεια και τους έδωσε οικονομικές δυνατότητες κι αυτοπεποίθηση προόδου σε μια αληθινή δημοκρατία. Ο Σημίτης συνέχισε με επιτυχία τον δρόμο της χώρας στην Ε.Ε. και έκανε μεγάλα έργα. Και οι δυο, ο καθένας με τον τρόπο του, σημάδεψαν το ΠΑΣΟΚ και την Ιστορία».**

Σε περίπου 10 μήνες θα έχουμε δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Ποιο είναι το πρόσωπο που θα πρέπει να δώσει τη



μάχη στο Δήμο της Αθήνας;

«Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών απόλυτα συγκροτημένο, με πολιτικό και αυτοδιοικητικό πνεύμα, αλλά για την Αθήνα ας περιμένουμε λίγο. Σίγουρα θα είναι ένα πρόσωπο με όραμα και λόγο για την Αθήνα και τα προβλήματά της, που θα ενώνει και θα εμπνέει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για μια καλύτερη Αθήνα».

Στην επικείμενη Αναθεώρηση του Συντάγματος, κατά πόσο θα στηρίξετε μια πρόταση για διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους; Είναι ώριμες οι συνθήκες για μια τέτοια αλλαγή;

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση για αποπροσανατολισμό και χωρίς σοβαρή επιχειρηματολογία. Ούτε καν θέλει να αγγίξει το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους, ενώ είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες. Πιστεύω ότι η επανεξέταση των σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας θα βοηθήσουν και την Εκκλησία και την Πολιτεία».

Ναι ή όχι στο ασυμβίβαστο μεταξύ επαγγελματικής και βουλευτικής ιδιότητας;

«Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στην πρόσφατη Αναθεώρηση και υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων. Επισήμως δεν το επαναφέρει κανένας, αλλά συζητείται γενικώς και πάλι. Άλλη μια επιβεβαίωση για την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία χειρίζεται την Αναθεώρηση η ΝΔ. Περιορισμοί πρέπει να υπάρχουν. **Δεν νοείται βουλευτής να αναλαμβάνει μεγάλες δίκες.** Αυτό είναι ηλίου φαεινότερον».

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0124_stories1379428789.pdf

Δημιουργία αρχείου: 17-09-2013 17:39
