



Συνέντευξη στο περιοδικό Επίκαιρα

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στο περιοδικό Επίκαιρα και τον Βαγγέλη Γιακουμή

1) Κύριε Χυτήρη, τελικά το «Μάρμαρο» πάλι το πληρώνουν εκείνοι που δεν ευθύνονται για την κρίση, ο λαός ως συνήθως και όχι όσοι έφταιξαν πραγματικά για τη σημερινή κατάντια στην οποία βρισκόμαστε ως χώρα.

Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη σε μέγεθος και σε ένταση οικονομική κρίση. Η χώρα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και το πρώτο μέλημά μας είναι η σωτηρία της. Ο Πρωθυπουργός όλο αυτό το διάστημα έδωσε μια μεγάλη μάχη, για να αποφύγουμε τη χρεωκοπία που ήταν προ των πυλών. Ανέλαβε μια χώρα σε τραγική κατάσταση. Η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και η ενεργοποίησή του, σηματοδοτεί τη νέα πραγματικότητα, δύσκολη μεν, αλλά αναγκαία. Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι γνωστό σε όλους. Αυτοί που ευθύνονται σιωπούν και κρύβονται, ή περί άλλα τυρβάζουν. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο που ψήφισε η βουλή είναι σκληρά, τα επωμίζονται σίγουρα οι πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα αλλά και οι συνταξιούχοι. Αυτοί πραγματικά είναι οι δημιουργικές δυνάμεις που αν και δεν έφταιξαν, "πληρώνουν το μάρμαρο". Έχουν θυμό, μα κατανοούν το πρόβλημα και απαιτούν δικαιοσύνη. Αυτό και η κυβέρνηση επιδιώκει. Τα ψέματα τελείωσαν και όσοι "κατ'έξιν και κατ'επάγγελμα" έκαναν πάρτι τώρα να πληρώσουν. Μόνο έτσι θα ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα που παραμένει ζητούμενο μα και αναγκαίο για να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες που θα οδηγήσουν τη χώρα στη έξοδο από τη κρίση.

2) Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι δικαιολογημένες, όχι όμως και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Θεωρείτε πως το πολιτικό σύστημα έχει φτάσει στο τέλος του;

Η δολοφονία αθώων ανθρώπων στις συγκεκριμένες συνθήκες προκαλεί



φρίκη. Είναι ανεξίτηλο στίγμα και πληγή στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πληγώνουν την αξιοπρέπεια και τη διάθεση των πολιτών, σε μια στιγμή που όλοι αγωνιούν για το μέλλον τους. Οι ένοχοι πρέπει να βρεθούν και να τιμωρηθούν. Οι πολίτες σωστά αντιδρούν και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να δει την πραγματικότητα, να καταλάβει ότι έχει φτάσει στα όριά του και να ανασυνταχθεί. Ένας κύκλος έκλεισε. Η νέα πραγματικότητα αποτελεί τομή. Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Από δω και πέρα είναι η ώρα του ορθού λόγου, των έντιμων λύσεων, της αξιοπρέπειας και της ανάδειξης της αξίας της δημοκρατικής μας λειτουργίας. Η θεσμική θωράκιση της πολιτείας και η ανάπτυξη.

3) Υπάρχουν συμφέροντα ή ομάδες που επιχειρούν να ανατρέψουν τη σημερινή κυβέρνηση ή ακόμη που επιθυμούν την αλλαγή του πολιτικού συστήματος προς άλλες κατευθύνσεις;

Ασκήσεις επί χάρτου μπορεί να γίνονται αλλά αυτό αφορά αυτούς που ασκούνται μ' αυτό τον τρόπο. Δεν αφορούν όμως τη κοινωνία που βιώνει και αφουγκράζεται τα δικά της προβλήματα, που στις σημερινές συνθήκες εντείνονται. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές και ανατροπές που θα θέσουν σε νέες βάσεις τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των πολιτών. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική ισορροπία και η αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες και να μη διαρραγεί η κοινωνική συνοχή. Πάμε συντεταγμένα. Υπάρχει στόχος που είναι η σωτηρία της χώρας, υπάρχει και όραμα για μια νέα πορεία, απαλλαγμένη από τα λάθη και τις παθογένειες του παρελθόντος. Για μια χώρα που θα στέκεται στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις, με αξιοπιστία και κύρος.

4) Τα επώδυνα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση θα έχουν αποτελέσματα κ. Χυτήρη, γιατί πολλοί εκφράζουν φόβους, πως θα έχουμε σε λίγο διάστημα και άλλα επιπλέον μέτρα, γιατί δεν επαρκούν τα υπάρχοντα για τη σωτηρία της χώρας.

Τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα αρκεί να υπάρξει συναίνεση και καθαρός λόγος προς τους πολίτες, οι οποίοι και έχουν κάθε λόγο να ελέγχουν και να κρίνουν ηγεσίες και πρόσωπα, που διαχειρίζονται το



μέλλον τους. Αυτό δεν αφορά μόνο την πολική, αλλά όλο το σύστημα της κοινωνικής μας διάθρωσης, συνδικαλιστικές οργανώσεις, πνευματική ηγεσία, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

5) Ποια είναι τα συναισθήματά σας για την ύπαρξη του ΔΝΤ στη χώρα μας και μάλιστα από μια προοδευτική κυβέρνηση όπως το ΠΑΣΟΚ;

Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη παρέκει. Ποιά είναι τα συναισθήματά μου δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η διάσωση της χώρας και η όσο το δυνατόν η πιο γρήγορη έξοδος από τη κρίση. Η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε, χωρίς την καθημερινή αβεβαιότητα των διεθνών αγορών, το πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί για τη σταθερότητα και δεν θ' αφήσουμε τη διεθνή κερδοσκοπία να τεστάρει τις αντοχές της χώρας μας, αλλά και ολόκληρης της ευρωζώνης, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας στον οποίο δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις.

6) Αν υπήρχε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, πως θα χειριζόταν την υπόθεση της οικονομικής κρίσης; Θα μπαίναμε στο ΔΝΤ;

Άλλες οι συνθήκες τότε, άλλες οι προτεραιότητες, άλλες οι ανάγκες. Διαφορετικές εποχές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σημάδεψε την εποχή του, την πολιτική, και τη σύγχρονη ιστορία μας. Σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου δίνει το δικό του αγώνα σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες με υπευθυνότητα, θάρρος και εντιμότητα, για να ξαναβρεί η χώρα την αξιοπιστία της σε όλα τα επίπεδα. Θα τα καταφέρουμε.