



Συνέντευξη στην Ναυτεμπορική

Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στην Ναυτεμπορική

Κύριε Χυτήρη, υπήρξατε στενός συνεργάτης τριών πρωθυπουργών και ως εκ τούτου έχετε την αναγκαία γνώση και την εμπειρία κρίσιμων παραμέτρων μιας μεγάλης περιόδου της μεταπολίτευσης. Πώς έφθασε η χώρα στο σημείο που είναι τώρα;

Η πραγματικότητα είναι ότι βρεθήκαμε στο μάτι του κυκλώνα μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι αγορές μας έκλεισαν την πόρτα δανεισμού κι αυτό δεν το περίμεναν ούτε οι ευρωπαίοι που υποτίθεται μας επιτηρούσαν οικονομικά. Οι εξελίξεις βεβαία ήταν ραγδαίες και το αποτέλεσμα φυσικά για τη χώρα μας δυσάρεστο. Η δανειακή σύμβαση που υπογράψαμε με τους εταίρους και το ΔΝΤ ήταν λύση της τελευταίας στιγμής και ευτυχώς. Πληρώνουμε ένα τίμημα βαρύ και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει εάν δεν ανατάξουμε δυνάμεις και αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και προχωρήσουμε σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα και μάλιστα το συντομότερο.

Πώς απαντάτε στην κριτική, από δεξιά και αριστερά, ότι το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται, αποκλειστικά, για την ένταξη της χώρας στους μηχανισμούς του μνημονίου και την χρεοκοπία;

Ας είμαστε σοβαροί. Εδώ που φτάσαμε οι ευθύνες επιμερίζονται σ' όλο το πολιτικό σύστημα που δεν προνόησε και αυτοί που προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στο ΠΑΣΟΚ κρύβονται πίσω απ' το δάχτυλό τους. Η Ν.Δ. κυβέρνησε τον τόπο με τα γνωστά αποτελέσματα, το χρέος από 230δισ εκτοξεύτηκε στα 300 δισ και το έλλειμμα από 6% στο 15,5%, παραδίδοντας μια χώρα διαλυμένη και μια οικονομία υπό κατάρρευση. Αυτοί ήξεραν και οδήγησαν την χώρα προ των πυλών και γι' αυτό εγκατέλειψαν την προσπάθεια αφήνοντας πίσω τους συντρίμια. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να διαχειρίζεται μόνο του την κρίση. Υπήρξαν ασφαλώς λάθη και καθυστερήσεις. Ο κ. Σαμαράς ακολούθησε μια



ανεύθυνα και ανακόλουθη πολιτική μικρού κόμματος. Η παραδοσιακή αριστερά στο δικό της κόσμο με αυταρέσκεια ακολουθεί αντίστοιχα μια γραμμή που κάθε άλλο βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Μ' αυτούς τους όρους η Εθνική προσπάθεια αποδυναμώθηκε και το πρόβλημα έγινε ολοένα και πιο έντονο. Τώρα είμαστε μπροστά στις εκλογές κι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Η δευτέρα 7 Μαΐου μας περιμένει όλους.

Ως ΠΑΣΟΚ δείχνετε να έχετε ενσωματώσει στην αντίληψή σας και την αυτοκριτική ρητορική σας, ακόμη και τις διαστρεβλώσεις-από τους πολιτικούς αντιπάλους σας- των κυβερνητικών επιλογών σας. Γιατί να σας ψηφίσει και πάλι ο λαός, όταν με τέτοια ευκολία «μπαίνετε στα παπούτσια» των αντιπάλων σας;

Η αυτοκριτική είναι μια γενναία πράξη και πρέπει να γίνεται από όλους. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια γιατί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα καλύτερα απ τον καθένα αφού αυτοί πρώτα και κύρια θίγονται από την κρίση. Έχει παρέλθει η εποχή που μπορούσαν τα κόμματα να κρύβονται πίσω από ιδεολογήματα και να λαϊκίζουν σε παροχές και κυβερνητικά προγράμματα φούσκες. Μας παρακολουθεί όλος ο πλανήτης και κυρίως όλοι εκείνοι που με τον ένα η άλλο τρόπο εμπλέκονται σ' αυτή την περιπέτεια. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας για να υπάρξει σταθερότητα και αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στη διέξοδο από την κρίση και θα καταστήσει αξιόπιστη τη χώρα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη ομαλότητας και σταθερής ευρωπαϊκής πορείας. Η δημοκρατική παράταξη είναι στο κέντρο της λύσης που χρειάζεται η χώρα.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι μια μεγάλη κατηγορία πολιτών θα προσέλθει στην κάλπη με διάθεση να ρίξει «τιμωρητική ψήφο». Αυτό το κλίμα βοηθάει στο να αναδειχθούν τα πραγματικά διλήμματα αυτών των εκλογών και ποια είναι αυτά;

Δεν χρειάζονται δημοσκοπήσεις γαι να καταλάβουμε ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Έχουν δίκιο. Αυτές



οι εκλογές όμως διαφέρουν πολύ από τις άλλες. Για πρώτη φορά απ' ότι φαίνεται τα διλλήματα τα θέτει η πραγματικότητα και όχι τα κόμματα. Θα είναι η χώρα στην Ευρωζώνη και στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ένωσης ή θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος που θα εγκαταλείψει πρώτη. Νομίζω ότι οι Έλληνες ξέρουν και στα δύσκολα θα επιλέξουν την ευρωπαϊκή μας προοπτική και όχι το πιασμάρι και την απομόνωση. Η κοινή λογική πρέπει να επικρατήσει του θυμικού.

Τι θα σημαίνει για την Ελλάδα τυχόν επιβεβαίωση, στην κάλπη, των δημοσκοπικών ευρημάτων; Πώς θα μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα την επομένη των εκλογών;

Ακυβερνησία σημαίνει καταστροφή. Οι εκλογές γίνονται για να υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει το πραγματικά δύσκολο έργο της διάσωσης της σωτηρίας της χώρας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, προσφέρει κακές υπηρεσίες. Δεν μπορεί η χώρα ούτε ένα λεπτό να μείνει χωρίς υπεύθυνη κυβέρνηση ούτε ασφαλώς να πάει ξανά σε εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Η Ν.Δ. και τα άλλα κόμματα σκιαμαχούν με περισσή ανευθυνότητα.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του Κινήματος σε όποια κυβέρνηση. Μήπως στέλνει, με άλλους λόγους, το ίδιο μήνυμα με τον κ. Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή και πάλι εκλογές έως ότου υπάρξει ξεκάθαρη αποτύπωση της πολιτικής δυναμικής και της κοινοβουλευτικής αριθμητικής;

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος από την πρώτη στιγμή έχει διαμηνύσει ότι η χώρα χρειάζεται μια υπεύθυνη κυβέρνηση εθνικών στόχων. Ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη μεριά στοχεύοντας στην ανύπαρκτη γι αυτόν αυτοδυναμία θέλει να σύρει ουσιαστικά τη χώρα σε αλληπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις που ουσιαστικά θα δυσχεράνουν την ήδη δυσμενή θέση που βρισκόμαστε. Δεν παίζουνε μ' αυτά. Ας το καταλάβει όσο είναι καιρός διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα μας οδηγήσει σε περιπέτειες.

Υπάρχει τρόπος να σκεφτούμε την Ελλάδα εκτός των σκληρών επιταγών του μνημονίου; Μπορούμε μόνοι μας τις αναγκαίες



προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις; Ποια μπορεί να είναι η επόμενη ημέρα;

Εάν υπάρξει ομοψυχία, σταθερή κυβέρνηση μπορούμε και τις αναγκαίες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις να κάνουμε και κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη να υπάρξει. Τα πράγματα πια έχουν ωριμάσει και κυρίως η πολίτες είναι αυτοί που επιδιώκουν κάτι τέτοιο. Ας μην τους απογοητεύσει για άλλη μια φορά ένα πολιτικό σύστημα που αρνείται πεισματικά ν' αλλάξει και που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με τα μάτια στραμμένα στο χθες. Το σήμερα επιτάσσει μικρότερο και αποτελεσματικότερο κράτος, εγγυητή των θεσμών. Επιτάσσει ακόμα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μακράν της διαπλοκής με το δημόσιο. Πολιτικό σύστημα, με δημοκρατικά κόμματα και διαφάνεια στη λειτουργία τους. Ο κατάλογος είναι μακρύς, αρκεί να υπάρχει βούληση για ουσιαστικές αλλαγές προσαρμογής στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλιώς μας περιμένει η περιθωριοποίηση κι ο πολιτικός αυτισμός που δεν μας αρμόζει ούτε τιμά εμάς, την ιστορία και τις δυνατότητές μας.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0136_stories1379337624.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:20
