



Συνέντευξη στην Αρμένικη ημερήσια εφημερίδα AZAT OP

Συνέντευξη του βουλευτή κ. Τηλέμαχου Χυτήρη στην Αρμένικη ημερήσια εφημερίδα AZAT OP

1. Στη ΔΣΟ συμμετέχουν ως μέλη τα κοινοβούλια πολλών χωρών ενώ η επίσημη έδρα βρίσκεται στην Αθήνα και χρέη Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει πάντοτε ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας. Σε τι οφείλεται αυτό;

Πριν δέκα επτά χρόνια όταν ιδρύθηκε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) με πρωτοβουλία τότε της Βουλής των Ελλήνων, η Ελλάδα ήταν το μόνο μέλος, της Ευρωπαϊκής οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες τότε, εκπρόσωποι των πρώτων κοινοβουλίων, μεταξύ των οποίων και το κοινοβούλιο της Αρμενίας, γνωρίζοντας επί πλέον την ισχυρή διαχρονική σχέση της Ελλάδος με την Ορθοδοξία, επέλεξαν την Αθήνα ως έδρα της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. Το ελληνικό κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό και αποφάσισε να στεγάσει σε χώρο του την έδρα της Δ.Σ.Ο. Ήταν φυσικό επακόλουθο να είναι Έλληνας ο επικεφαλής της οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας, όπως επίσης ήταν και φυσικό επακόλουθο να υπάρχει μόνιμο μέλος της Γραμματείας από το Ρωσικό κοινοβούλιο, το οποίο από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ελληνικού κοινοβουλίου και από τότε είναι τα δύο αυτά κοινοβούλια οι πυλώνες με την στήριξη των οποίων δύναται η Δ.Σ.Ο να προχωράει τις όποιες πρωτοβουλίες της.

2. Ποιά είναι η εμπειρία σας ως μέλους, αλλά και τα σχέδια σας ως Γενικού Γραμματέα πλέον της Συνέλευσης;

Τα δέκα επτά χρόνια που πέρασαν, η Δ.Σ.Ο έχει διανύσει έναν μεγάλο και δύσκολο δρόμο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να συνευρίσκονται πολιτικοί, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις,



κοινοβούλια τα οποία εκφράζουν διαφορετικά πολιτικά και κρατικά συμφέροντα και να λαμβάνονται πάντα αποφάσεις που βασίζονται σε κάτι διαφορετικό, την κοινή πολιτισμική μας παράδοση. Η Βουλή των Ελλήνων και η Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο μου εμπιστεύθηκαν την θέση του Γενικού Γραμματέα της Δ.Σ.Ο και επικεφαλή της οργάνωσης. Πέρα από τιμητική, η εκλογή μου είναι και εκλογή ευθύνης. Συμφωνήσαμε ήδη σε ένα πρόγραμμα δραστηριότητας για τον επόμενο χρόνο το οποίο ενέκρινε η Συνέλευση. Πέρα από αυτό και μέσα από αυτό θα προσπαθήσω να προβάλλω τον αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα της Δ.Σ.Ο ως οργάνωσης κοινοβουλίων η οποία συνδιαλέγεται με τις ανάλογες οργανώσεις πάνω σε μια καθαρά πολιτική βάση, έχοντας πάντα ως βάση τις αξίες της Ορθοδοξίας.

3. Ποιές είναι οι προτεραιότητες της ΔΣΟ και πως επιλέχθηκε η Αρμενία για την διεξαγωγή της φετινής διοργάνωσης;

Οι Γενικές μας Συνελεύσεις λαμβάνουν χώρα συνήθως στις έδρες των κοινοβουλίων που απαρτίζουν την Δ.Σ.Ο και πρωτεύουσες των αντιστοιχών κρατών. Με χαρά ανταποκρίθηκε η Δ.Σ.Ο στην πρόσκληση του Αρμενικού κοινοβουλίου και το ευχαριστούμε για την συμβολή του στην επιτυχία της Συνέλευσής μας. Μέσα από το πρόγραμμα του επομένου έτους, το οποίο ψηφίσαμε, θα συνεχίσουμε με μια σειρά συνεδριάσεων των επιτροπών της Γραμματείας με παράλληλες ανοικτές ημερίδες πάνω σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν κοινοβούλια και πολίτες, θα ξεκινήσουμε την συνεργασία μας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο μετά το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε και θα γίνει μια προσπάθεια ανοίγματος της Δ.Σ.Ο στον κόσμο των Προχαλκιδονίων Εκκλησιών με μια προγραμματισμένη επίσκεψη στο κοινοβούλιο της Αιθιοπίας.

4. Θεωρείτε θετικά τα αποτελέσματα της 17ης ΔΣΟ; Ποιές ήταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν;

Η Δ.Σ.Ο είναι ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ. Υπάρχουν μέσα στον σύγχρονο κόσμο δεκάδες αντίστοιχα κοινοβουλευτικά φόρα. Το δικό μας έχει την ιδιομορφία να είναι φόρουμ θεματικού χαρακτήρα. Η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η κοινή μας θρησκευτική πίστη αλλά και ένα διαχρονικό πολιτισμικό γεγονός που έχει επηρεάσει καταλυτικά την



πορεία των λαών μας μέσα στην ιστορία τους. Υπήρξε στο Ερεβάν μια γενική απόφαση για τη συνεργασία των λαών και ειδικότερα ψηφίσματα, όπως αυτό της αρμένικης αντιπροσωπείας. Έγινε προγραμματισμός κι ανάδειξη νέας σύνθεσης των επιτροπών της Δ.Σ.Ο.

5 & 6. Κατά πόσον εφαρμόζονται στην πράξη οι αποφάσεις της Συνέλευσης από τα επί μέρους κράτη μέλη; Σίγουρα ήταν σημαντική για την Αρμενία και το Ναγκόρνο Καραπάγ η ομόφωνη απόφαση της ΔΣΟ να καταδικάσει την επιθετική πολιτική της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, όσον αφορά στην καταστροφή των ιστορικών μνημείων και εκκλησιών. Σημαντική επίσης ήταν η καταδίκη των γενοκτονιών Ελλήνων - Αρμενίων - Ασσυρίων. Γνωρίζοντας πως οι αποφάσεις της ΔΣΟ είναι δεσμευτικές για τα κοινοβούλια των κρατών μελών, ποιά είναι η πρακτική επίπτωση των ως άνω αποφάσεων;

Οι αποφάσεις των φόρουμ δεν είναι δεσμευτικές για κανένα κοινοβούλιο ή για καμιά κυβέρνηση. Εμείς μάλιστα δεν επιθυμούμε να δεσμεύσουμε κανέναν. Προσεγγίζουμε τα θέματα τα οποία εξετάζουμε με βάση τις αρχές της κοινής μας πολιτισμικής και ιστορικής παράδοσης. Αυτό δε μέσα στον τόσο σύνθετο κόσμο της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν είναι καθόλου λίγο. Φέτος συζητήσαμε για τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και υπό την ευρύτερη έννοια τις σχέσεις κράτους και θρησκείας. Έχουν εξαχθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία έχετε στην διάθεσή σας για να τα αξιολογήσετε. Τα συμπεράσματα αυτά αποστέλλονται προς κάθε κατεύθυνση σε διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις και βέβαια προς τα κοινοβούλια μας και προς τις πολιτικές δυνάμεις που τα απαρτίζουν. Απευθύνονται εν τέλει προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Αν αναζητούμε συγκεκριμένες άμεσες πολιτικές επιπτώσεις προφανώς τέτοιες δεν αναμένουμε και δεν υπάρχουν. Όμως στον καιρό του καταναλωτισμού και της έλλειψης εν τέλει πολιτικού λόγου, υπό την κλασική έννοια του όρου, θεωρώ τέτοιου είδους πρωτοβουλίες εξόχως σημαντικές.

7. Απ' όσο γνωρίζουμε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που επισκεφτήκατε την Αρμενία. Ποιές είναι οι εντυπώσεις που



αποκομίσσατε τόσο από τις επίσημες συναντήσεις σας, όσο και από τη χώρα;

Με την Αρμενία, εμάς σαν Ελλάδα, μας συνδέουν ακατάλυτοι δεσμοί φιλίας. Αδελφικοί δεσμοί. Όπως και όλες οι χώρες της Ορθόδοξης παράδοσης άλλωστε. Τρεφόμαστε σαν λαοί από το ίδιο γάλα. Είναι μεγάλη η χαρά μας για το ότι επισκεφτήκαμε την χώρα σας και μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλλίτερα τον λαό σας και να έχουμε σημαντικές συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας σας στο ανώτατο επίπεδο. Μας δόθηκε η δυνατότητα να προσκυνήσουμε τα μνημεία του περήφανου και πολύπαθου αρμενικού λαού. Έχω φίλους αρμένιους-έλληνες πολίτες και θα βρεθεί η ευκαιρία να ξανάρθω.

8. Στα πλαίσια των εργασιών της ΔΣΟ η Διεθνής Γραμματεία και αντιπροσωπείες κρατών μελών επισκέφτηκαν την ανεξάρτητη δημοκρατία του Ναγκόρνο Καραμπαχ. Ποιές επαφές είχατε εκεί και ποιά μνημεία επισκεφτήκατε;

Μέσα στο πλαίσιο της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε προσκληνυματική επίσκεψη ομάδας προσκεκλημένων μας στο Ναγκόρνο Καραμπαχ, όπου είχε την δυνατότητα να προσκυνήσει και να θαυμάσει τα έργα πίστης του αρμενικού λαού και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς και κοινοβουλευτικούς παράγοντες.

Πηγή: http://hitiris.eu/downloads/stories/TH_archive0138_stories1379337592.pdf

Δημιουργία αρχείου: 16-09-2013 16:19
